



Άσσος

ΝΑΥΠΡΟΥΣΗΣ Ά.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΚΙΑΝΟΥ 22
116 35 Αθήνα

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο Σύλλογος αποφάσισε να βραβεύσει τους αριστούχους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου που κατάγονται από τον Άσσο. Οι βραβευτούν δύο μαθητές έχουν προαγωγικό βαθμό μεγαλύτερο από δέκα οκτώ (18) τη σχολική χρονιά 2002-2003. Η ημερομηνία και ο τόπος που θα γίνει η βράβευση θα καθορισθεί αργότερα. Παρακαλούνται οι γονείς να στείλουν στον Σύλλογο αποδεικτικό προαγωγής των παιδιών τους μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2003.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ

- ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ	Σελ. 2
- ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ: ΧΟΥΘΑΙΟΙ - ΚΟΥΣΑΙΟΙ - ΝΑΚΑΙΟΙ - ΧΟΥΣΑΙΟΙ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Σελ. 3-4
- ΉΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	Σελ. 5
- ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ	Σελ. 6
- ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "ΣΟΥΛΙ"	Σελ. 6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΣΙΩΤΩΝ "Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ"

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου 2003, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:45 όροφος, γραφείο 9, όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός.
 2. Προγραμματισμός - προϋπολογισμός για τα έτη 2004-05.
 3. Έγκριση πεπραγμένων και λογοδοσίας.
 4. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη:
 - α) Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 - β) Αντιπρωτοπονών στην Ομοσπονδία Ηπειρωτών "ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ".
 - γ) Αντιπροσώπων στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας (Π.Σ.Ε.).
 - δ) Εξελεγκτικής Επιτροπής.
- Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη Κυριακή 16 Νοεμβρίου την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
- Η παρουσία όλων μας είναι επιβεβλημένη. Πρέπει όχι μόνο να δώσουμε το παρών, αλλά να κάνουμε κριτική και να πούμε ελεύθερα τη γνώμη μας. Όλοι μαζί να προγραμματίσουμε τη δράση Οποιος επιθυμεί να είναι υποψήφιος, ας το δηλώσει εγκαίρα με αίτηση του προς το Δ.Σ. ή και τηλεφωνικώς σε κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Κ. Λαμπρούσης
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κων/νος Δ. Λαμπρούσης

Μορφές του Παλιού Άσσου Ο Μπάρμπα - Κωσταντής Λαμπρούσης (Κωσταντή Τούσης)



Από δεξιά ο Κωσταντής Τούσης, μαζί με τον κουμπάρο του Πήλιο Κώστα από τα Μελιανά. Στρατιώτες στα μέσα της δεκαετίας του 1910.



Ο μπάρμπα Κωσταντής Τούσης, με τη σύζυγό του Χρισταγή, όρθια η μεγάλη του κόρη Λαμπρινή Χρήστου και το αγαπητό μένο τους ακυλάκι Λίζα. 1960.

του γιατί ως δάσκαλος ΤΟΥ, όπως με απεκάλεσε, και το εννοούσε, έπρεπε σε καμάτε περίπτωση να μην διαφεύσω αυτή του την πεποιθηση.

Ετσι αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή και ένιωσα βαρύτερο το διδασκαλικό μου φορτίο στους ώμους μου. Είχα συναντήσει πολλές τέτοιες φυσιογνωμίες στα χωριά που υπηρέτησα την εποχή εκείνη. Φυσιογνωμίες που η παρουσία τους σενόπιες σεβασμό και ασκούσαν ένα είδος ευεργετικής επιβολής στους γύρω τους.

Τέλος πάντων, αφού με περιποίηθηκε με τον τρόπο του, με καθοδήγησε για τα περιπέτερα. Φρόντισε να

βρω και μεταφορικό μέσο για να συνεχίσω. Πάσσαμε και κουβέντα για τα άμεσα ενδιαφέροντα ζητήματα. Με εντημέρωσε για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσω και τους ανθρώπους που θα συνεργάσω στη νέα μου θέση για να με διευκολύνει στο έργο μου. Μου μίλησε με θαυμασμό για το συνάδελφο που υπηρετούσε εκεί στον Άσσο και μου είπε χαρακτηριστικά ότι το γράμμα του μέσα στην τάξη του είναι ENA. Εννοούσε ότι έκανε πολύ καλό μάθημα και τα παιδιά μάθαιναν ευκολά και γρήγορα. Επρόκειτο για το συγχωριανό και φίλο μου Θρασύβουλο Φίντζι.

Μίλησαμε και για το φίλο του στο Θεοπρωτικό τον μπαρμπα - Σπύρο Χριστάκη, τον παππού της γυναίκας μου, που ήταν ο πρώτος Δήμαρχος του Θεοπρωτικού μετά την απελευθέρωση και δεν παρέλειψε χάριν αστειόπιτος να θυμίσαι και το κουσουρά του. Ο μπάρμπα - Σπύρος ήταν λάτρης του ωραίου φύλου και ήταν γνωστός σε όλους για τα τουλιπουρδίσματά του και γελάσιμε.

Ο μπάρμπα - Κωσταντής ήταν όχι μόνο αξέλογος συνομιλητής αλλά και ευχάριστος. Εδώ δάσκαλέ μου, μου λέει, μπορεί το χω-

ριό μας να είναι φτωχό αλλά έχουμε από το Θεό ένα μεγάλο δώρο, έχουμε τη βρύση της "Σπέλας" που όποιος πιει νερό απ' αυτή θα κάνει σαρκά (αρσενικά) παιδιά η γυναίκα του. Βέβαια! Γέλασα και του παραπήρησα. Διατυπώώ δεν το ήξερα. Έχω ποτέ αποκτήσει δύο κοριτσάκια. Και τώρα μου λέει δεν είναι αργά. Καλά, του λέω, αφού έχετε τετοιο καλό γιατί δεν το είπατε και στο δάσκαλό σας τον κ. Φίντζι που απέκτησε τρία κοριτσάκια. Του το είπαμε, πως, του το είπαμε, αλλά δεν μας άκουσε.

Είχε πολλά τέτοια στο Μπάρμπα - Κωσταντής. Το χιούμορ του ήταν πηγαίο και παρομιώδες. Όταν κάποτε μια παρέα του παρήγειλε καφέδες διαφόρων κατηγοριών στο Μπάρμπα - Κωσταντής πήρε ένα μεγάλο μπρίκι, έφκιασε πολλή ποσότητα και στα ήλθε η ώρα του σερβιρίσματος ρωτούσε. - Τι είπες εσύ, μέτριο; Ορίστε. Εσύ γλυκύ βραστό; Ορίστε. Και έτσι τους βόλεψε όλους και έμειναν ευχαριστημένοι.

Έκει στα Μελιανά που θα πας, μου λέει, είναι ο παπα-Βαγγέλης, πολύ καλός παπάς και δυναμικός. Τα έχει καλά με το Θέο και όλους όσους πεθαίνουν τους πάει στον παράδεισο. Έχει τα μέσα. Φυσικά με το αζημιώτο. Αν κανένας συγγενής του πεθαίνειν δεν πληρώσει τα φαλτικά του αφήνει απ' έξω (από τον παράδεισο) όσο να εξαφληθεί ο λογαριασμός!!!

Ο Μπάρμπα - Κωσταντής είχε χρηματίσει και πρόεδρος Κοινότητας Ασσού κατά το 1935-36. Ελαβε μέρος και στην Εθνική Αντίσταση στις εθνικές ομάδες ΕΔΕΣ του Ζέρβα και ήταν πολιτικός φίλος του υπουργού Χαβίνη, τον οποίο είχε φιλοξενήσει πολλές φορές στο σπίτι του. Επίσης συνέδετο με προσωπική φίλια με τον επίσης υπουργό Δερδεμένη. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους οδηγούς των λεωφορείων, οι οποίοι πολλές φορές διανυκτέρευαν εκεί και τους εξυπηρετούσε ποικιλοτρόπως. Πολλοί από αυτούς είχαν αναρτήσει τη φωτογραφία του στο αυτοκίνητό τους. Πάρα πολλά ωραία περιστατικά μου διηγήθηκε ο εγγονός του δάσκαλος κ. Παύλος Χρήστου, τα οποία μας μπορούσαν να γεμίσουν πολλές σελίδες.

Αυτά για τον Μπάρμπα - Κωσταντή. Πάντα διατήρω στη μνήμη μου την ωραία συνάντηση που είχα τότε μαζί του. Και για να ξέρουν οι νεώτεροι, ο Μπάρμπα - Κωσταντής ήταν πατέρας του Θύμιου Λαμπρούση του ταξιδιώτη που πέθανε πρόσφατα, πρώην, και που τον έκλαψε όλος ο Άσσος και η γύρω περιοχή.

Κων/νος Σιώζης
Συντ. δάσκαλος

Υ.Γ. Ο Κωσταντής Τούσης γεννήθηκε στον Άσσο το 1892 και πέθανε σε ηλικία 75 ετών στις 20 Απρίλιου 1967.

ρούσε την παραδοσιακή βαριά ενδυμασία των κατοικών της περιοχής. Λευκό πουκάμισο με φαρδιά μανίκια, σταυρωτό μάλλινο μαύρο γιλέκο, μαύρο μάλλινο παντελόνι φαρδύ στους γοφούς, που έφθανε ως τα γόνατα και τα κάλυπτε. Ήταν η λεγόμενη σαλβάρα. Οι κυνήγες των ποδιών εκαλύπτοντο με διστρέπες κάλτσες από χοντρό μάλλινο ύφασμα για να προστατεύονται από τους αιχμηρούς θάμνους και τα αγκάθια.

Αναγκάστηκα να δεχθώ την περιποίηση του Μπάρμπα - Κωσταντή που με υποδέχθηκε όχι μόνο με ειλικρινή αγάπη και ευχαρίστηση αλλά και με τρόπο που έδειχνε σεβασμό στην αποστολή μου και στην παρουσία μου. Δάσκαλέ μου!

Αυτό το ΜΟΥ με αιχμαλώτισε. Ο άνθρωπος αυτός, ο ηλικιωμένος, ο κοπιών, ο βιοπαλέων, που είχε μάθει μόνον ανάγνωση και γραφή, λόγω ηλικίας και πείρας, ήταν νέστωρ σοφίας. Είχε βαρύνουσα γνώμη, ειλικρινή αγάπη για τον συνάνθρωπο και ηθική συγκρότηση απαράμιλλη. Χωρίς για τα καταλάβω αισθάνθηκα ένα δέος απέναντι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννήσεις

- Ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγόρακι έφερε στη ζωή στις 16-6-2003 στην Παρίσια Μαρία σύζ. Παφίλα Κων/νου του Ιωάννου.

- Ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγόρακι έφερε στη ζωή στις 18-6-2003 στη μακευτική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων η Παφίλα Αγγελική σύζ. Παφίλα Χρήστου του Σπυρού.

- Ένα υνιέστατο και πονέμαρφο κοριτσάκι έφερε στη ζωή τη Διαμάντη (Καλεσίου) Παναγιώτα σύζ. του Καλεσίου Βασιλείου του Σπυρού στις 19-8-2003 στη μακευτική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Να σας όχισουν και να πραγματοποιηθούν δύλα τα θυμάρια σας που κάνετε για τα νεογέννητα.

Βαπτίσεις

- Στον Άσσο στον Ιερό Ναό του Αγίου Κων/νου στις 17-8-2003 βάπτισαν την κόρη τους ο Γεωργίος Ζήκας του Σπυρού και η Γιαννούλα Παπά. Ο νουνός (ο χωριανός μας Δημήτριος Κατσάνος του Νικολάου) της χάρισε το όνομα Ελένη.

- Στον Άσσο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις 23-8-2003 βάπτισαν το αγοράκι τους ο Ηλίας και η Ευαγγελία Παφίλα. Ο νουνός (ο χωριανός μας Αναστάσιος Κατσάνος του Δημητρίου) του χάρισε το όνομα Γεωργίος.

- Στον Άσσο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις 30-8-2003 βάπτισαν το αγοράκι τους ο Κων/νος Δήμας του Ευαγγέλου και η Δέσποινα Βαβαλιαγάκη. Η νουνά Ευσταθία Δ. Στασινού (κόρη του Δημητρίου Στασινού που είχε υπηρετήσει στον Σταθμό Χωροφυλακής στο χωριό μας) του χάρισε το όνομα Ευαγγελός - Παρασκευάς.

- Στις 20-9-2003 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Θεα/κης βάπτισε το αγοράκι του ο Πανούσης Δημήτριος του Κων/νου. Ο νουνός του χάρισε το όνομα Ιωάννης.

- Στις 21-9-2003 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σκουληκαρίου Άρτας βάπτισαν το καρπούσιο τους ο Κόμπος Γεώργιος και η Δήμα Θεοδώρα (κόρη του Βασίλη Παναγιωτή). Ο νουνός της χάρισε το όνομα Φωτεινή.

Ευχάριστα στους γονείς και στους νοικούς να τους όχισουν τα κατινύργια όντα.

Γάμοι

- Το Σάββατο 5 Ιουλίου 2003 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση Απτικής ο Κατσάνος Νικόλαος του Βασιλείου από τον Άσσο παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Κανέλα.

- Την Κυριακή 13 Ιουλίου 2003 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Ρόκα Άρτας τέλεσαν τους γάμους τους ο Καλέσιος Ευάγγελος του Γεωργίου από τον Άσσο και η Αθανασίου Παναγιώτα.

- Την Κυριακή 13 Ιουλίου 2003 στον Ιερό Ναό Αρχιμανδρείου Ιωαννίνων τέλεσαν τους γάμους τους ο Θεοδώρου Παναγιώτης του Δημητρίου από τον Άσσο και η Παδιού Μελπομένη.

- Το Σάββατο 26 Ιουλίου 2003 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στον Άσσο ο Βασιλείος Αδάμ του Ευαγγέλου από τον Άσσο παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Τρισεύγενη Τσιμπίδη.

- Το Σάββατο 16 Αυγούστου 2003 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Άσσο τέλεσαν τους γάμους τους ο Αρίσταρχος Γκόγκας από τον Ωρωπό και η Πολυζένη Δήμα του Ευαγγέλου από τον Άσσο.

- Την Κυριακή 17 Αυγούστου 2003 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νικολίτσιου ο Ζήκας Χρήστος του Βασιλείου παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Γιαννάκη Μαρία από το Ριζοβούνι.

- Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2003 η Προβιά Αγγελική του Παναγιώτη (κόρη της χωριανής μας Δημήτρας Αδάμ του Χρίστου) και ο Γιώργος Μπάκης τέλεσαν τους γάμους τους στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στην Άνω Αγία Βαρβάρα.

- Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2003 στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Βαρυμπόμπη τέλεσαν τους γάμους τους ο Παπαδόπουλος Σωτήρης και η Βασιλική Κούση του Γεωργίου από τον Άσσο.

Ο Σύλλογός μας εύχεται στα νεαρά ζευγάρια βίον ανθεκτικόν, ζωή ευτυχισμένη και πολλούς και καλούς απογόνους.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ

Θερμά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες και ευχόμενα του χρόνου όλα τα παιδιά από το χωριό μας να πετύχουν στη σχολή που επιθυμούν.

ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ

- Δήμας Ιωάννης του Γεωργίου Α.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

- Θεοδώρου Ελισσάβετ του Ιωάννη ΤΕΙ Ηγουμενίτσας.

- Κλεφτάκη Αναστασία του Κων/νου ΤΕΙ Λογοτεχνικής Χαλκίδας (κόρη της χωριανής μας Θεοδοσίας λαμπρούση του Αντωνίου).

- Λαμπρούση Φωτεινή του Σπυρίδωνος Α.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ).

- Ξάνθη Στεφανία του Χριστού Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Πανεπιστήμιο Πειραιώς (κόρη της χωριανής μας Πανωραίας Κούση του Κων/νου).

- Χρήστου Ελένη του Αναστασίου Στρατιωτική Ιατρική Θεσ/κης.

Εάν υπάρχει κάποια παράλειψη παρακαλούμε να μας ενημερώσετε προκειμένου να αναφερθεί στο επόμενο φύλλο.

**ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΣΟΥ**

Προς τον Σύλλογο των εν Αθήναις Ασσιωτών "Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ"

Διά του παρόντος σας κάνουμε γνωστό ότι το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου αποφάσισε ομόφωνα την ανέγερση του παρεκκλήσιου των Δώδεκα Αποστόλων στην τοποθεσία Αλώνι Ποστόλη της κτηματικής περιφέρειας Άσσου.

Εκεί κατά την παράδοση υπήρχε παλαιότερα το αντίστοιχο εκκλησάκι.

Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι οι εργασίες έχουν αρχίσει και έχουν φτάσει μέχρι και το δάπεδο. Σητούμε από το Σύλλογο κάθε είδους συνδρομή και κυρίως οικονομική, όσο δύναται. Παρακαλούμε επίσης τον εκδότη της εφημερίδας "ΑΣΣΟΣ" να δημοσιεύσει την πράξη μας αυτή με αμφότερο σκοπό την ενημέρωση των απανταχού συγχωριανών μας και άλλων διά να συνδράμουν κι αυτοί όσο δύνανται για την αποπράτωση του παρεκκλήσιου.

Με αγάπη και εκτίμηση
Για το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο

Ο πρόεδρος
Ιερέας
Αλέξανδρος Σιάρκος

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ

 Παρακαλούμε όλους τους χωριανούς και τους αναγνώστες μας για άλλη μια φορά να μας ενημερώνουν για οποιοδήποτε οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό γεγονός (γεννήσεις, γάμους, βαπτίσεις, αρραβώνες, θανάτους, επιτυχίες των παιδιών τους, αθλητικά, επαγγελματική στέγη, διάφορες διακρίσεις κλπ.), για να δημοσιευτούν στην εφημερίδα μας.

Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε τι γίνεται σ' όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν χωριανοί και γι' αυτό υπάρχουν μερικές φορές παραλείψεις.

Καλό είναι να μας στέλνετε φωτογραφίες και λίγες λέξεις για το κάθε γεγονός.

**Προτιμήστε τους επαγγελματίες
του χωριού μας,
έτσι ενισχύουμε τους συγχωριανούς μας
και την οικονομία του χωριού μας.**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΣΙΩΤΩΝ

Αναπολάκης Άγγελος
Ελαιοχρυσαποτής
Βιάνου 13 - Κόκκινος Μύλος
Τηλ.: 23.82.848

Γούλας Ελευθέριος
KAFF RELAX - Στοά Χάνια
Π. Ταολάρη 32 - Πρέβεζα
Τηλ.: 25.462

Δήμας Δημήτριος του Α.
Παρδοσιακές τροφές -
σπάνες γεύσεις
Λ. Μαραθώνος 22,
Αγ. Μαρίνα, Ν. Μάκρη
Τηλ.: 22940-97.753

Δήμας Νικόλαος του Α.
Αρτοποιία - Ζαχοροπλαστική
Λ. Μαραθώνος 33,
Αγ. Μαρίνα, Ν. Μάκρη
Τηλ.: 22940-90.646

Δήμας Σωτήριος του Ε.
Υδραυλικά - Καλοριφέρ
Ανατ. Ρωμυλίας 10
Κ. Ταύπη Θεσ/κη
Τηλ.: 2310-942817 κιν.: 0977-688650

Δήμας Κων/νος του Δημητρ.
Οιζερή¹
ΚΑ' Φεβρουαρίου 111 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 77448

Ζήκας Ιωάννης του Κων/νου
Αρποτσιό
Γρέγου 33 Πόρτο Ράftη
Τηλ.: 02990 - 73762

Ζήκας Ευθύμιος Κων/νου
Ψηποτάλιο
Λ. Πόρτο Ράftη 38
Τηλ.: 22990-87239

Ζήκας Παναγιώτης
Φωτογραφικά - Νυφικά
Βαπτιστικά
Φλιππάδα Πρέβεζας
Τηλ.: 26830 - 23.330

Ζήκας Σπυρίδων
TAXI - Αστος Πρέβεζας
Τηλ.:

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ: ΧΟΥΘΑΙΟΙ - ΚΟΥΣΑΙΟΙ - ΝΑΚΑΙΟΙ - ΧΟΥΣΑΙΟΙ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΝΟΣ ΧΟΥΘΗΣ (ΡΟΥΓΚΑΝΑΣ)

1. ΠΩΡΓΑΣ 2. ΓΙΑΝΝΗΣ 3. ΜΗΤΡΟΣ 4. ΜΙΑ ΚΟΠΕΛΑ (παντρεμένη στα Μελιανά)

1. ΠΩΡΓΑΣ



* Στο στρατό έγινε από κάποιο λάθος αλλαγή του επιθέτου τού γιου του Γιώργου (Γάκη) και στη συνέχεια όλοι οι απόγονοί του έχουν το επίθετο Κούσης αντί Χούθης.



ΟΙ ΦΑΡΕΣ (ΣΟΪΑ)ΤΟΥ ΑΣΣΟΥ

Σύλλογός μας συνεχίζει την προσπάθεια και συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τις φάρες (σόια) του χωριού μας.

Σε αυτό το φύλλο θα αναφερθούμε στη φάρα των Χουθαίων.

Κτηνοτρόφος από τα Σκάπετα ήταν ο Πάνο Ρουγκάνας. Κατοικούσε σε χωριά που ήταν πίσω από τα βουνά του Σουλίου, γι' αυτό το λέμε και σκάπετα. (Έπρεπε να σκαπετήσουμε τα βουνά του Σουλίου για να πάμε εμείς σ' αυτά τα χωριά). Διωγμένος από τους Τούρκους εγκαταστάθηκε στο χωριό μας βορειοδυτικά του παρεκκλησίου Άγιος Νικόλαος, εκεί που υπάρχει σήμερα το νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου. Μάλιστα η περιοχή αυτή λέγεται Ρουγκάνα.

Κατά πληροφορίες το επώνυμό του ήταν Ρογκάνας, επειδή ήταν διωκόμενος και φοβόνταν τους Τούρκους και προκειμένου να χάσουν τα ίχνη του, άλλαξε το επώνυμό του από Ρουγκάνας σε Χούθης. Άλλη πληροφορία λέει ότι το επίθετό του ήταν Χούθης και Ρουγκάνας ήταν το προσωνύμιο του (παρασούκλι).

Η δημοσίευση γενεαλογικών δένδρων

είναι μια προσπάθεια να ερευνήσουμε τις ρίζες μας, να μάθουμε σε βάθος την αφετηρία μας και να συμβάλουμε με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη γνώση της ιστορίας του χωριού μας, που είναι καθήκον όλων μας, καθώς και στη γνωριμία και επικοινωνία των συγγενών.



ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ

Μια ευχάριστη έκπληξη επεφύλαξε στους χωριανούς μας η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ασσού, στις 23 Αυγούστου 2003.

Μετά το πέρας του Εσπερινού, στο παρεκκλήσι του Αγίου Κοσμά δεν έφυγε κανείς. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή στο προαύλιο του Ιερού Ναού διοργάνωσε ένα θαυμάσιο γλέντι. Είχε φροντίσει για ποτά, σουβλάκια και μουσι-

κή. Και όλοι γλέντησαν μέχρι τα μεσάνυχτα.

Τελειώνοντας όλοι είχαν να που ένα καλό λόγο για την εκδήλωση αυτή και ζήσαν ραντεβού για του χρόνου.

Καλή είναι η αρχή για μια τέτοια εκδήλωση, ευχόμεθα όμως να καθιερωθεί για πάντα.

Του χρόνου στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής προτείνουμε μετά το πέρας του Εσπερινού να γίνει και Αρτοκλασία.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

- Δήμας Βασιλείου του Χρήστου 20 ευρώ
- Χρήστου Παύλος του Γεωργίου 10 ευρώ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ, Ο ΚΡΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΣΣΙΩΤΩΝ.

Με πατριωτικό και ενωτικό πνεύμα οι εξελίξεις στην πανηπειρωτική

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η κορυφαία οργάνωση των Αποδήμων Ηπειρωτών, η οποία συμπεριλαμβάνει στις τάξεις της 450 Ηπειρωτικά Σωματεία - Συλλόγους, Αδελφότητες και Ομοσπονδίες - βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, μετά και την απόφαση του Εφετείου για ακύρωση των εκλογών και τον διορισμό Προσωρινής Διοίκησης.

Οι δικαιοτικές αποφάσεις είναι σεβαστές. Η συγκεκριμένη δικαιοτική απόφαση που αφορά την Π.Σ.Ε. μπορεί να αντιμετωπίζει τη λειτουργία της Συνομοσπονδίας για ένα διάστημα, ωστόσο δεν μπορεί να δώσει απάντηση στο περιεχόμενο της δράσης και στον ρόλο της στις σύγχρονες συνθήκες.

Η Π.Σ.Ε., κατά τη γνώμη μας, καλείται σήμερα να απαντήσει σε κορυφαία ερωτήματα, που έχουν να κάνουν με τον προσανατολισμό του οργανωμένου Ηπειρωτικού Αποδημικού Κινήματος, τη σχέση του με τον γενέθλιο τόπο και κυρίως με τη σχέση των νέων γενεών με αυτόν.

Το βάρος της δράσης της πρέπει να δοθεί στην ίδια την Ηπειρωτική Διασπορά, σε θέματα πολιτισμού, ιστορίας και παράδοσης και συμπληρωματικά στην ενίσχυση των θέσεων των γηγενών Ηπειρωτικών φορέων.

Καταλυτικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση θα παίξει η δημιουργία της Ηπειρωτικής Στέγης, την οποία θεωρούμε ως πρώτο και μεγάλο στόχο.

Εμείς και από αυτή εδώ τη θέση, καταβέτουμε ένα μικρό μέρος προβληματισμού και απόψεων, το οποίο είναι σίγουρο ότι θα διευρυνθεί, όταν ανοίξει ο διάλογος, σε όλα τα επίπεδα, για το παρόν και το μέλλον του Κινήματος των Ηπειρωτών της Διασποράς.

Ο διάλογος αυτός θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, στο οποίο θα τεθούν επί τάπτως όλα τα θέματα που αφορούν την Ηπειρωτική Διασπορά, θα εξεταστούν όλες οι πτυχές της, με βάση την επιστημονική παραπήρηση και εκτίμηση, την ιστορική εμπειρία του Κινήματος των Ηπειρωτών της Διασποράς και θα διατυπωθούν προτάσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν και τον οδηγό δράσης για την Πανηπειρωτική, κάτω από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Είναι καιρός πλέον το οργανωμένο Ηπειρωτικό Αποδημικό Κίνημα, να ξεφύγει από την εσωστρέφεια του και να χαράξει με τόλμη, φαντασία και δύναμη τους στόχους του.

Δεν είμαστε εμείς αυτοί, οι οποίοι θα μηδενίσουμε την προσφορά κανενός Ηπειρωτή, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία των Ηπειρωτών της Διασποράς και στην κορυφαία έκφραση τους, την Πανηπειρωτική Πλατεύσιμη ότι η απόφαση να υπηρετήσει και να εκπροσωπήσει κανείς την Ηπειρωτική Αποδημία, είναι τολμηρή, απαιτεί δύναμη και κυρίως προσωπικές θυσίες. Ως εκ τούτου, όλα τα Διοικητικά Συμβούλια της Πανηπειρωτικής, από τη μεταπολίτευση και μετά, είχαν το καθένα τη δική του συμβολή στην ενδυνάμωση του Κινήματος. Και βεβαίως οι εκάστοτε πρόδροι, οι οποίοι με το κύρος τους εκπροσώπησαν επαξίως τους Απόδημους Ηπειρώτες και την Ηπειρό: Λευτέρης Μαντζίκας, Κώστας Νάσης, Λεωνίδας Διαμάντης, Ζήκος Ντίνος, Παύλος Κοσοβίτσας και Κώστας Αλεξίου είναι οι έξι πρόσδροι από το 1974 μέχρι σήμερα.

Ο καθένας από αυτούς, ανεξαρτήτως πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, έχει να παρουσιάσει χαρακτηριστικό έργο, το οποίο άνοιξε νέους δρόμους: Ο Λευτέρης Μαντζίκας δημιούργησε το Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών, ο Κώστας Νάσης σηματοδότησε τον διεκδικητικό χαρακτήρα των Αποδήμων Ηπειρωτών, ο Λεωνίδας Διαμάντης άνοιξε εκ νέου το θεαμά των Πανηπειρωτικών Συνέδριων, ο Ζήκος Ντίνος άπλωσε τη δράση της Π.Σ.Ε σε ανοικτούς και μεγάλους χώρους, ο Παύλος Κοσοβίτσας διέπιε τον προβληματισμό για τον ρόλο της Ηπειρωτικής Διασποράς, ενώ ο Κώστας Αλεξίου έκανε πράξη το δράμα ετών, την απόκτηση του οικοπέδου για την Ηπειρωτική Στέγη.

Θεωρούμε, πώς με τη δικαιοτική απόφαση, ανεξαρτήτως των ερμηνειών της, κλείνει ένας κύκλος για την Πανηπειρωτική. Οι εξελίξεις που σημειώνονται μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα. Με πατριωτικό και ενωτικό πνεύμα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΥΡΡΟΣ"

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Κλέφτες

Μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες, με φόβο τρώμε το φωμί με φόβο περπατούμε. Ποτέ μας δεν αλλάζουμε και δεν ασπροφορούμε. Ντουφέκι μου περήφανο σπαθί μου γυμνασμένο πολλές φορές με γλυτώσες απ' του εχθρού τα χέρια. Βόλθα και τούτη τη φορά. Το λόγο δεν απόσωσε, το λόγο δεν απ' είπε τρεις ντουφεκιές του ρίξανε αι Τουρκοί από τη ράχη τη μα τον πήρε στο πλευρό κι η δευτερη στη μέση τη τρίτη η πιο φαρμακερή μες της καρδιάς τα φύλλα.

Ελένη Σ. Λαμπρούση

Γέρο - Δήμος

Εγέρασα μωρές παιδιά πενήντα χρόνους κλέφτης τον υπόνο δεν εχόρτασα και τώρα αποσταμένος θέλω να πάω να κοιμηθώ. Οι Τουρκοί τον αγγάντευαν από ψηλή ραχούλα τρεις ντουφεκιές του ρίξανε το Γέρο-Δήμο σκότωσαν. Ελάτε παιδιά στον τάφο μου και σεις μαύρα κλεφτόπουλα στο μνήμα μου να κλαίτε. Ο Γέρο Δήμος πέθανε ο Γέρο Δήμος πάει. Ποιός ξέρει από το μνήμα μου τι δέντρο θα φυτρώσει κι αν ξεφυτρώσει πλάτανος νάρχονται τα κλεφτόπουλα στον ίσιο μου να κάτσουν να καθαρίζουν τ' αρμάτα να πλένουν τα ντουφέκια να κυνηγάνε την Τουρκιά να διάδουμε όλη την Τουρκιά π' να χαθούμε όλοι. Δεν είναι περσινός καιρός κι ο φετινός χειμώνας Παιδιά για μεταλάβετε και ξομολογηθείτε απκάθηκε όλη η Τουρκιά τους Χριστιανούς να κάψει το λένε τα πουλιά το λένε και τ' αρδόνια.

Ελένη Σ. Λαμπρούση

Γέρος

Θάύμα που είδα ένα Σαββάτο σ' ένα πλάτανο από κάτω. Επαντρεύαν ένα γέρο εκατό χρονών τον έβρω. Τάξει ο γέρος και τα γιδιά να της πάρει δαχτυλίδια. Τάξει ο γέρος τα γελάδια να την πάρει τρία βράδια πάει ο γέρος να τη φιλήσει και με σάλια τη γεμίζει φύγει γέρο από κοντά μου σε σπάθηκε η καρδιά μου.

Ιωάννης Α. Ζήκας (Γιάννη-Ζήκας)

Ο Κωνσταντής

Τρεις χρόνους επερπάτησε ο μικρός ο Κωνσταντής να βρει καλή γυναίκα ψηλή καγκελοφρύδα. Από την Τρίτη κι ύστερα βρίσκει καλή γυναίκα ψηλή καγκελοφρύδα. Γύρισε ο Κωνσταντής στη μάνα του να πάει. Μάνα μου βρήκα γυναίκα ψηλή καγκελοφρύδα. Σύρε Κώστα μου πάρε γυναίκα ψηλή καγκελοφρύδα. Πάρε Κώστα την ευχή μου να πάς για να την πάρεις. Ξύπνησε ο Κώστας το πρωί ο μικρός ο Κωνσταντάκης για να σελώσει τ' άλογο. Γοργά σελώνει τ' άλογο γοργά το χαλινάρι. Πουλάκι πάει και κάθησε στου Κωνσταντή τη σέλα δεν κελαηδούσε σαν πουλί μηδέ σαν χελιδόνι μόνι κελαηδούσε κι έλεγε μ' ανθρώπινη λαλία. Κώστα μου μην παντρεύεσαι γιατί αύριο θα πεθάνεις, που τόμαθες πουλάκι μου που αύριο θα πεθάνω. Χθες ήμουνα στους ουρανούς και σήμερα με τους αγγέλους και άκουσα πώς σε γράφανε με τους αποθαμένους. Γυρίζει ο Κωνσταντής τη μάνα του φωνάζει. Στρώσε μανούλα μου μαύρα στρώματα και μαύρα μαξιλάρια να πέσω να πεθάνω. Τι λές παιδάκι μου τι λές Κωνσταντάκη μου μα τι είναι αυτά που λές: Μου τόσιπαν μάνα μου τα πουλιά όπου με γράφανε με τους αποθαμένους. Για πάρε μάνα μου το Γιάννο μου τον αδερφό μου να πάει να πάρει την καλή Καβαλικεύει ο Γιάννος τ' άλογο να πάει για να τη φέρει και τη κόρη αγγάντευε από το παράθυρο τη μάνα της φωνάζει. Μάνα μου τ' άλογο του Κώστα έρχεται κι ο Κωνσταντής δε φαίνεται. Δώσου να φάει να πει και πίσω να γυρίσει όταν θάρθει ο Κωνσταντής τότε θα γίνω νύφη. Έλα κόρη μου σε θέλει ο Κωνσταντής είναι άρρωστος βαριά για να πεθάνει όσο να φτάσει τ' άλογο ο Κωνσταντής πεθαίνει. Από τη μα πόρτα βγαίνει ο Κωνσταντής και από την άλλη μπαίνει το ψίκι.

Ελένη Σ. Λαμπρούση

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "ΣΟΥΛΙ"

Προ δεκαπέντε ημερών έλαβα την εφημερίδα σας "Ο ΑΣΣΟΣ", την τριμηνιαία θαυμάσια έκδοση του Συλλόγου σας "Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ" Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2003.

Ευχαριστώ όλους σας.

Ευχαριστώ επίσης τους φίλους μου Κώστα Λαμπρούση Γεν. Γραμματέα και τα μέλη του Παύλο Χρήστου που με θυμήθηκαν. Επίσης εύχομαι στην εφημερίδα σας που φέτος γιορτάζει τα τέταρτα γεννεθλία της να τα χιλιάδες. Η υπαρξή της είναι ωφέλιμη και αναγκαία για να μπορεί να προβλέψει και να αναδεικνύει τα υπαρκτά και τόσο ζωτικά προβλήματα του τόπου της ιδιαιτέρας πατρίδας.

Τη διάβασα με πάρα πολλή αγάπη και χαρά. Με ιδιαίτερη προσοχή διάβασα τις πολλές απόφεις που έχουν διατυπωθεί για την προέλευση της ονομασίας της λέξεως ΣΟΥΛΙ, που γράφει ο φίλος μου ο Παύλος, τον οποίον ευχαριστώ που μου δίδει έτσι την ευκαιρία να καταθέω με τη σειρά μου τα συμπεράσματα των ιστορικών, ώστε να φανεί έτσι ποι καθαρά και ποι αληθινά τη προέλευσή της λέξεως ΣΟΥΛΙ, για να μην ταλαντεύσεμεθα και να μην μένουμε στην άγνοια και τη σύγχιση για την πραγματική ιστορική αληθεία.

Έτσι λοιπόν θα βρούμε ποιός είναι ο πιο πειστικός απ' αυτούς που αναφέρονται στο δημοσίευμα:

1) Ο Χρ. Περραιβός, 2) ο Αν. Γούδας, 3) ο Χρ. Χριστοβασίλης, 4) ο Ιωάννης Φλήμων, 5) ο Ανδρέας Κάλβος, 6) ο Γάλλος συγγραφέας Πουκεβή, 7) ο Π. Φουρίκης και 8) ο Γ. Μπαμπινιώπης. Στην εγκυλοπαίδεια Υδρία στη σελ. 195 με το όνομα Σούλι αναφέρονται τα εξής χωριά και κοινότητες:

1. Χωριό της κοιν. Κέντρου της Επαρχίας και του ν. Ηλείας.

2. Χωριό και κοιν. της Επαρχίας και του ν. Κορινθίας και της πολαιάς Σικιώνας.

3. Χωριό της κοιν. Στεφανίας της Επαρχ. Λακαδημονίας του ν. Λακωνίας.

4. Χωριό και κοιν. της Επαρχ. Μεγαλοπόλεως του ν. Αρκαδίας που ανήκε εις το Δήμο Λυκόσουρας.

5. Παλαιό χωριό της Αν. Θράκης της υποδιοικήσης Μαλγάρων, του ν. Ραδεστού.

6. ΣΟΥΛΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ τεσσάρων ορεινών χωριών ΣΟΥΛΙ-ΚΙΑΦΑ-ΑΒΑΡΙΚΟΣ-ΣΑΜΩΝΙΒΑ της Ηπειρου πάνω από απόκρημνες πλαγιές του Αρχαίου όρους Τόμαρος "ΟΛΥΤΣΙΚΑ" (σήμερα λέγονται βαυνά του Σουλίου) ανήκοντα τότε στην περιφέρεια της Διοικήσεως Άρτης (Διαμέρισμα Λόκκας Λελόβου).

Στο βιβλίο μου "ΑΛΕΓΟ-ΛΕΛΕ-ΛΕΛΕΒΟ-ΛΕΛΟΒΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ" στη σελ. 85 γράφω ότι ο Βαπτές = Καστρί Ριζοβουνίου είναι αποικία των Ηλείων και πως την Ηλεία καθώς και ολόκληρη την Πελοπόννησο κατείχαν οι ΛΕΛΕΓΕΣ και οι ΚΑΡΕΣ (Αρχαία προϊστορικά πολεμικά Πελασγικά φύλα). Στο βιβλίο μου αυτό αποδεικνύεται ότι τα φύλα αυτά είχαν φθάσει και στην πατρίδα μας την Ηπειρο οπ' εποχές που δεν υπήρχαν ΑΛΒΑΝΟΙ, στη σημερινή οψιμή ΑΛΒΑΝΙΑ του πρωτόκολλου του ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΤΟΥ 1913 μ.Χ.

Τότε ο ΑΛΒΑΝΟΙ βρίσκονταν και ζούσαν στην Καστρί Θάλασσα στη σημερινή Δημοκρατία του ΝΤΑΚΙΣΤΑΝ που εκτείνεται μεταξύ Καστρίας Θαλάσσης, των Κερυνείων Όρεων και της Ιβρίας του Καυκάσου (βλέπε χάρτη Πτολεμαίου βιβλίου μου σελ. 44 εκδ. δευτέρα, του συντιμένου). Επομένως ας μη μιλαύν, ότι τη λέξη ΣΟΥΛΙ είναι ΑΛΒΑΝΙΚΗ, γιατί αυτή έρχεται από τα βάθη των αιώνων και δεν είναι οφιμή, τωρινή, όπως θέλουν να μας την παρουσιάσουν οι διαστρεβλωτές της

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΣΣΟΥ

Πρόεδρος: Λαμπρούσης Γεώργιος του Κων/νου, Απόλλωνος 6, Τ.Κ. 19 002 Πατανία, τηλ.: 210 66.46.325.

Αντιπρόεδρος: Τοιδύκας Στέφανος του Γεωργίου, τηλ.: 210 22.89.478.

Γεν. Γραμματέας: Λαμπρούσης Κων/νος του Δημητρίου, τηλ.: 210 94.24.922.

Τομίας: Δήμας Θεοδωρος του Πέτρου, τηλ.: 210 77.90.921.

Μέλος: Ευθύμιος Κατσάνος του Χρήστου, τηλ.: 210 57.44.310.

Μέλος: Χρήστου Παύλος του Γεωργίου, τηλ.: 210 69.82.661.

Μέλος: Καλέσιος Χρήστος του Δημητρίου, τηλ.: 210 76.66.332.

αληθινής, της πραγματικής ΙΣΤΟΡΙΑΣ μας.

Επομένως η άποψη του κ. Π. Φουρίκη και του κ. Γ. Μπαμπινιώτου καταπίπουν αυτομάτως και μένουν του Χρ. Περραιβού, του Αν. Γούδα, του Χρ. Χριστοβασίλη, του Ιωάννη Φλήμωνα "ο οποίος προσπάθησε να συσχετίσει τ' όναρα με την Αρχαία πόλη "Σόλλιον" που αναφέρει ο Θουκυδίδης".

Σόλλιον ή Σόλλιον Αρχαία πόλη της Ακαρνανίας, απέναντι από τη Λευκάδα, ήταν αποκλιτικά των Κορινθίων που κυριεύτηκε από τους Αθηναίους τον πρώτο χρόνο του Πελοποννησιακού πολέμου 432 π.Χ., οι οποίοι την παρέδωσαν στους κατοίκους του Παλαίρου (γειτονική Ακαρνανική πόλη Θουκυδίδη 30).

Το 426 π.Χ. αποβιβάστηκαν εκεί οι Αθηναίοι για να εισβάλουν στη συνέχεια στην Αιτωλία (Θουκυδίδη 39.130). Σώζονται ερείπια τειχών (σελ. 119 Υδρία). Η άποψη αυτή βρίσκεται πιο κοντά, δηλαδή είναι πιο αληθινή, διότι οι ΛΕΛΕΓΕ