

Ο χορός του Συλλόγου μας



Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κων/νος Δ. Λαμπρούσης απενέμει τιμητική πλακέτα στον Επίτιμο Πρόεδρο Ναπολέοντα Κ. Παφίλα. Τους πλαισιώνουν, από αριστερά, ο Αντιπρόεδρος Λεωνίδας Α. Λαμπρούσης και ο Γ. Γραμματέας Δημήτριος Γ. Χρήστου. Στην κάτω φωτ. ο πρόεδρος Κων/νος Δ. Λαμπρούσης απευθύνει χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους.



Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο ετήσιος χορός που διοργάνωσε ο Σύλλογός μας στις 25 Φεβρουαρίου 2005, στην κοσμική ταβέρνα το «Σιντριβάνι», οδός Μητροπέτροβα 25, πλ. Ελ. Βενιζέλου, στο Πολύγυνο.

Παρευρέθησαν πολλοί Ασσιώτες και φίλοι του Συλλόγου και ήταν έκδηλη η χαρά τους για το ανάστημα αυτό. Όλοι έμειναν ευχαριστημένοι, αφού πέρασαν μια ευχάριστη βραδιά με μουσική, καλό φαγητό και ποτό, παρέα με αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το κέφι τη βραδιά αυτή περισσεύει και ο χορός κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Όλοι έδωσαν ραντεβού για την επόμενη ψυχαγωγική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Σύλλογός μας, στο αγαπημένο μας χωριό, το καλοκαίρι στις 29 Ιουλίου 2005.

Χαιρετισμό απεύθυνε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Κων/νος Δημ. Λαμπρούσης.

Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί χωριανοί, Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην αποψινή μας εκδήλωση. Σας

ευχαριστώ που τόσο πρόθυμα ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα που σας απευθύνουμε και μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας.

Η αποψινή εκδήλωση μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί, να γνωριστούμε, να τα πούμε, να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και με ποτό, φαγητό, τραγούδι και χορό να περάσουμε όλοι μας μια ευχάριστη βραδιά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εργάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του Συλλόγου μας. Βέβαια υπάρχουν περιθώρια να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα. Όμως προϋπόθεση για όλα αυτά είναι και η δική σας συμμετοχή. Απαραίτητη η συμμετοχή όλων μας. Η δική σας συμμετοχή και παρουσία μας δίνει κουράγιο και δύναμη για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση, για καλύτερη συνέχεια. Επίσης θέλω να σας παρακαλέσω να διαβάσετε και να διαδώσετε την εφημερίδα μας. Περιμένουμε να φιλοξενησουμε τις απόψεις σας.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στην αποψινή εκδήλωση θα βραβεύσουμε τους μαθητές του χωριού μας που αρίστευσαν στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Θέλω επίσης να συγχαρώ και αυτούς που πέτυχαν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επίσης θα τιμήσουμε απόψε τον τέως πρόεδρο του Συλλόγου μας Γεώργιο Λαμπρούση και τον πρώην πρόεδρο Ναπολέοντα Παφίλα για την πολύτιμη προσφορά τους στο Σύλλογό μας, τους οποίους ο Σύλλογός μας ανακήρυξε επίτιμους προέδρους.

Θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε πολλούς από εσάς, γιατί δεν ενημερωθήκατε εγκαίρως για το κόψιμο της πίτας του Συλλόγου μας.

Όπως γνωρίζετε η ενημέρωσή σας γίνεται από τις στήλες της εφημερίδας μας. Το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας μας αδικαιολόγητα καθυστέρησε υπερβολικά, χωρίς δική μας ευθύνη.

Είκοσι εργάσιμες ημέρες χρειάστηκε να φθάσει σε παραλήπτες, ενώ τα προηγούμενα φύλλα έφθαναν σε τρεις-τέσσερις εργάσιμες μέρες.

Σας εύχομαι μία ευχάριστη βραδιά, μας το υπάσχεται η Διεύθυνση του Κέντρου, καθώς και η μουσική ορχήστρα.



Πάνω τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου. Από αριστερά Κων/νος Σ. Λαμπρούσης, Λεωνίδας Α. Λαμπρούσης, Δημήτριος Γ. Χρήστου, Κων/νος Δ. Λαμπρούσης, Θεόδωρος Π. Δημ. και Δημήτριος Χ. Δημ. Κάτω: Από δεξιά, ο βουλευτής Πρέβεζας Δημήτριος Τσαντούλας, ο νομάρχης Πρέβεζας Βασίλειος Ιωάννου, ο αν. νομάρχης Χάρης Παπαγεωργίου, ο δημοτικός σύμβουλος Θεσπρωτικού Δημήτριος Σταύρου, ο Παύλος Λεοπούλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κων/νος Δ. Λαμπρούσης και ο πρόεδρος της Πανεπιστημιακής Ιωάννης Ζώης.

Παρευρέθησαν: Ο κος Τσαντούλας Δημήτριος βουλευτής Πρέβεζας. Ο κος Ιωάννου Βασίλειος νομάρχης Πρέβεζας. Ο κος Παπαγεωργίου Χάρης αναπ. νομάρχης Πρέβεζας. Ο κος Καραμούτσος Σπύρος π. βουλευτής Πρέβεζας. Ο κος Ζώης Ιωάννης πρόεδρος Πανεπιστημιακής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Ο κος Χρήστου Χρήστος π. πρόεδρος διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Ο κος Λαμπρούσης Κων/νος δημοτικός σύμβουλος Θεσπρωτικού. Ο κος Σταύρου Δημήτριος δημοτικός σύμβουλος Θεσπρωτικού. Ο κος Ζήκας Σπυρίδων σύμβουλος Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος Άσσο. Ο κος Πήλιος Γεώργιος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο κος Τζόλος Δημήτριος επίτιμο μέλος του Συλλόγου μας. Χαιρετισμό απέστειλε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πρέβεζας κ. Ματθαίος Δαρδομάνης.

Η πίτα του Συλλόγου μας

Στις 6 του Φεβράρη 2005 στα γραφεία του Συλλόγου, Πετρούκας 4, έκοψαν φέτος την πίτα οι Ασσιώτες της Αθήνας. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Αντιπρόεδρος του



Στημιότυπα από την κοπή της πίτας του Συλλόγου. Κάτω, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Λεωνίδας Α. Λαμπρούσης κόβει την πίτα.

Συλλόγου Λεωνίδας Αντων. Λαμπρούσης και αφού τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους κάλεσε να είναι πάντα παρόντες σ' όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Ευχρήματα σ' όλους χρόνια πολλά και ο καινούριος χρόνος να είναι ειρηνικός για όλους τους λαούς της γης και να χαρίσει σ' όλους προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Στη συνέχεια έκοψε την πίτα. Τυχερός της χρονιάς (κέρδισε το φλουρί) ο Αναστάσιος Ευαγ. Λαμπρούσης (Τασούλη-Βαγγελή Τουση). Ευχόμεθα να είναι πάντα τυχερός σ' όλη του τη ζωή. Για την καλοτυχία του ο Σύλλογος του προσέφερε συμβολικό χρηματικό ποσό. Μετά το κόψιμο της πίτας σερβιρίστηκαν ποτά και αναψυκτικά.

Οι παρευρισκόμενοι όρισαν την επόμενη συνάντησή στις 25 του Φεβράρη 2005, μέρα που θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος χορός του Συλλόγου.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΣΣΙΑΝΩΝ ΛΑΚΚΑΣ ΓΟΥΛΙΟΥ



Συνέχεια από το προηγούμενο

Η μεγαλογράμματη επιγραφή στο εσωτερικό πάνω από την θύρα έχει ως εξής:

«Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΥΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ... ΑΝΕΠΙΓΕΡΤΑΙ ΣΕ ΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΤΩΡΙΤΑΙ ΔΙΑ ΣΙΝΔΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΣΙΩΤΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΩΝ ΑΡΧΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ / ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΟΖΕΤΖΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΕΣΟΒΙΤΟΥ ΙΟΥ ΝΙΤΣΟΥ / ΕΠΙ ΕΤΟΥΣ 1764 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 30»

(Δημ. Καρούλια, «Τα μοναστήρια της Ηπείρου», τ.β. σ. 435)

Στα Βορειοδυτικά του συγκροτήματος και διακόσια μέτρα έξω της πέτρινης μάντρας, υπήρχαν μέχρι το 1943 τα κελιά του Μοναστηριού. Τούτη τη χρονιά αντάρτες του ΕΔΕΣ τα κατεδάφισαν και στη θέση τους έκτισαν ηρώα της εθνικής Αντίστασης χρησιμοποιώντας ασβέστη από το υπό ανέγερση σχολείο Δερβιζάνων.

Περί το 1800 το μοναστήρι είχε παραγγείλει μια καμπίνα στην Τεργεστή, επειδή την εποχή εκείνη οι Τούρκοι δεν άφηναν να κατασκευάζονται στην επικράτεια τους. Η καμπίνα έφθανε πάνω σε σκεδιά, ζυμένη σε βόδια, μέχρι το «πηγάδι τρανό» του Λελέβου. Από εκεί και πάνω υπήρχε μόνο ένα μονοπάτι δια μέσου των χωριών Ντόρα, Νικολίτσι και Νάσσαρη. Το φορτίο δεν προχωρούσε αλλά δεν υπήρχε

και η δυνατότητα να φορτωθεί σε ζώα επειδή ήταν πολύ βαρύ. Ο Παπανικόλας του Λελέβου έβαλε και κρέμασαν την καμπίνα σε μια σικιά που υπήρχε εκεί κοντά. Την κτύπησε να ακούσει τον ήχο της. Είχε οξύτητα και μελωδικότητα. Την αγάρασε δίνοντας δύο σπίτια (με τα σικόπεδά τους) και εκατό στρέμματα ξερικών χωραφιών στα Λελέβα, σαν αμοιβή στη Μονή Μεσσιανών. Η Παναγία Λαμπαδίτισσα (του Λελέβου) εκμεταλλεύονταν τα παραπάνω ακίνητα πληρώνοντας ενοίκιο στη Μονή. Το 1911-12 τα 100 γρόσια ενοίκιο αυξήθηκαν σε 144. Για διάφορους λόγους το ενοίκιο δεν έφτανε πάντα στη Μονή, αλλά από το 1912 αποδίδονταν ανελλιπώς (οδ. Μέτσου: «Η Παναγία του Θεσπρωτικού», σ. 31 και «Λελέβα», τ.β., σ. 27)

Ηγούμενοι και Ιερείς που υπηρέτησαν στη Μονή (οι παρακάτω αναφερόμενοι δυστυχώς δεν καταχωρούνται όλοι κατά χρονολογική σειρά).

– Ησάις. Αναφέρεται σαν ο κτίτορας Ιερομόναχος.

– Παπα-Λάζαρος, από Στραυνή, Ήρωας του Ζολόγγου.

– Γαβρή

– Παπα-Λάζαρος, από Μελλίγγους.

– Ζώης Μπουσιολίκης. Ο Ι. Λαμπρίδης («Ηπειρωτικά Μελετήματα, τ.χ. 10, 1887, επανέκδοση Ε.Η.Μ., 1993, Σ. 56) αναφέρει ότι «την 16η και 17η Δεκεμβρίου (1803) απέκρουσαν οι Σουλιώται εκ της κορυφής Ζαλόγγου μετά πολλής επιτυχίας τους εχθρούς αυτών, την δε 18η εξαντλήσαντες τας τροφάς αυτών και τα πολεμοφόδια, ο μιν Ν. Κουτσονίκας προσήλθε ακινδύνως και ελευθέρως στο στρα-



τόπεδο του αδελφοποιητού αυτού Μπεκίρ Τσιουχάκη. Εκ δε των άλλων 56 γυναίκες και 13 άνδρες εν χοροίς οντες και άσμασι τη 11η η.μ. κατεκρημνίσθησαν. Οι δε λοιποί Εφήςρες υπό τον Κίτσιον Βότσαρη περί λυχίων σφάξ διεσχάσαν τις τάξεις του εχθρού και διήλυσαν αυτάς 147 εσώθησαν. Άλλοι 82 σε οικία του Καπετάνιου Γαννακάκη στην Καμπίνα, όπου και ο εκ Στρώνης Ιερεύς Ζώης Μπουσιολίκης συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Τον τελευταίο διέταξε ο Αλή Πασάς να γδάρει τα κεφάλια των πεσόντων Σουλιωτών στη μάχη εκείνη, με σκοπό αργότερα να σκοτώσει τον ίδιον. Ομως τούτος διεσώθη μεσσία του Ζήκου Μίχου δορυφόρου του, οποίος προς εξλέωση του τυράννου προσκίνησε αυτό ασπαθείου τον μέγαν δαχτυλιον του δεξιού αυτού ποδίου. Επειδή ο Βελύρης υπεκρίνετο η Σταυφοριαν, ο δορυφόρος προσεκίνησε και πάλι δαγκώνοντας συγχρόνως και τον δάκτυλον εκείνου.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 2

ΑΣΣΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005



Στις 29 Ιουλίου 2005 ο Σύλλογός μας διοργανώνει το Ασσιώτικο Αντάμωμα. Θα γίνετο με δημητικά παραδοσιακά τραγούδια του τόπου μας. Ο Γιώργος Χαλιγιάννης με το κλαρίνο και οι τραγουδιστές Γιώργος Κωφόλης και Μάρτσα Βλαχοδήμου, καθώς και η υπόλοιπη ορχήστρα μας υποσχονται μία αξεχάστη βραδιά.



Όλοι στον Άσσο για να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να γλεντήσουμε παρέα χερέυοντας, τρώγοντας και πίνοντας.



Το φροντιστήριο του Σχολείου μας θα λειτουργήσει με την ευκαιρία της 100ης επετείου της Επανάστασης του 1821.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Θάνατοι

- Στις 16 Ιανουαρίου 2005 σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο **Δήμας Χρήστος του Ευθυμίου (Τάκη-Θύμιο Τούσης)**. Η κηδεία του έγινε στο νεκροταφείο του Αγ. Κων/νου Άσσου. Ο εκλιπών είχε πάρει μέρος στον Β' παγκόσμιο πόλεμο (Αλβανικό μέτωπο) και στη συνέχεια πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση με την οργάνωση του Στρατηγού Ναπ. Ζέρβα (Ε.Ο.Ε.Α-ΕΔΕΣ). Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασιατικής γης που τον σκέπασε. Αιώνια η μνήμη του.



- Στις 4 Μαρτίου 2005 σε ηλικία 96 ετών απεβίωσε η **Θεοδώρου Αναστασία του Ηλία (Λία Νάκενα)**. Η κηδεία της έγινε την επόμενη ημέρα στο Νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου Άσσου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασιατικής γης που την σκέπασε. Αιώνια η μνήμη της.

- Στις 19 Μαρτίου 2005 σε ηλικία 79 ετών απεβίωσε η **Κατσάνου Κλεοπάτρα του Αθανασίου (Νάσιο- Γιάννενα)**. Η κηδεία της έγινε στο νεκροταφείο του Αγ. Κων/νου Άσσου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασιατικής γης που την σκέπασε. Αιώνια η μνήμη της.

- Στις 20 Μαρτίου 2005 σε ηλικία 81 ετών έφυγε από κοντά μας ο **Θεοδώρου Δημοσθένης του Ηλία (Δήμο Λίας)**. Ο απρόσμενος θάνατος βύθισε σε πένθος συγγενείς και φίλους. Η κηδεία του έγινε την επόμενη μέρα στο νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου Άσσου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασιατικής γης που τον σκέπασε. Αιώνια η μνήμη του.

Ο Σύλλογός μας συλλυπείται τους οικείους και τους συγγενείς των μεταστάντων.

Προσφορές εις Μνήμην

- Η **Λαμπρούση Ελένα του Τριαντάφυλλου** προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 30 ευρώ, στη μνήμη του συζύγου της **Τριαντάφυλλου Λαμπρούση**.



- Ο **Λαμπρούσης Δημήτριος (Δημητράκη- Πάνος)** προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 20 ευρώ, στη μνήμη του γιου του **Τριαντάφυλλου Λαμπρούση**.

Ο Σύλλογός μας τους ευχαριστεί και εύχεται ο Θεός να χαρίζει υγεία σ' αυτούς και στις οικογένειές τους, να είναι πάντα καλά, να τον θυμούνται.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασιατικής γης που τον σκέπασε. Αιώνια η μνήμη του.

- Ο **Τζόλος Δημήτριος**, καθηγητής του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών, από το Νικολίτσι, προσέφερε στο Σύλλογο το ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη του φίλου του **Χούθη Μάνθου του Ευθυμίου (Μάνθο Παπά)**. Ο Σύλλογός μας τους ευχαριστεί και εύχεται ο Θεός να χαρίζει υγεία να τον θυμάται. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε. Αιώνια η μνήμη του.

- Ο **Αντώνιος Νικολάου** και ο αδελφός του **Νικόλαος Νικολάου** προσέφεραν στην εφημερίδα μας το ποσό των 300 ευρώ (καλύπτοντας τα έξοδα έκδοσης του παρόντος τεύχους της εφημερίδας μας) στη μνήμη του αδελφού τους **Χούθη Μάνθου του Ευθυμίου**. Αιώνια η μνήμη του.

Ασιαώτικο Νασσαρίτικο Γλωσσάριο

Επιμέλεια: Παύλος Γ. Χρήστου, Δάσκαλος

Βαθύς = για άνθρωπο, μυστικοπαθής, κρυμίνους, αψυχολόγητος
Βακούφιο = ό,τι ανήκει σε εκκλησία ή μοναστήρι
Βάκρα = γίδα ή προβατίνα με άσπρο τρίχωμα στο σώμα και μαύρα σημάδια στο μέτωπο
Βαμμένος = εμπαιχτής, φανατισμένος
Βαντάκι = αρμάθης θηραμένου καπνού
Βάγια = φυτό ή δόσηνη
Βαβούρα = θόρυβος, φασαρία
Βατσουσιά = βατος
Βάραγκας = βαβούλωμα όπου βγαίνει νερό
Βαραίνω = ψυχομαχώ, είμαι στα τελευταία
Βαρβατσέλι = (για ζώα) ο μικρός επιβήτορας
Βαρβατσίλα = η μυρωδιά αρσενικού ζώου, η τραγίλα
Βάρδα = πρόσχε, φύγε, να εύχεσαι
Βαρεί (ρήμα) = μου είναι βαρετό, δεν ξεπερνιέται εύκολα
Βαρεμένος = σκοτωμένος, πληγωμένος, σαλεμένος
Βάρητα = τα βάρη
Βαριά = σιδερένιο εργαλείο για το σπάσιμο μεγάλης πέτρας
Βαριά = το πολύ
Βαριοπροκιωμένη = πήρε μεγάλη προίκα
Βαστάω = υπομένω, αντέχω
Βασιλεύω = νυστάζω, κλείνουν τα μάτια μου
Βγαίνω = τα καταφέρνω οικονομικά
Βαλαώρα = τόπος χερσότοπος, λιβάδι
Βίγλα = τοποθεσία με ορατότητα μεγάλη
Βιλάτσι = Τουρκική Διοικητική Περιφέρεια
Βιο ή Βγιο = η περιουσία
Βιολιά = κομπανία οργανοποιικών
Βισιά = το χτύπημα με βίτσα
Βιλάρι = χοντρό ύφασμα υφαντό στον αργαλειό
Βλοημένος = καημένος
Βγιόσκες = Βιάσπες
Βοϊδογλειψιά = το φυσικό γύρισμα προς τα πάνω τούφας μαλλιών
Βολτέρνω = κώνω βόλτα, καλοπερνάω
Βοσκή = η βόσκηση, τα χορτάρια για βόσκημα
Βότανος = το βοτάνισμα
Βουζώνω = πεισματώνω
Βούτσα = ξύλινο βαρέλι, πιο φαρδύ στην κορυφή, στο οποίο χτυπιέται το γάλα για ν' αποβαυτυρωθεί
Βουτσόξυλο = το ξύλο για το χτύπημα του γάλακτος
Βουτσέλα = βαρέλα
Βουτσέλι = βαρελάκι
Βρίζα = σίκαλη
Βροχάδες = οι πολλές βροχές
Βρόχα = οι θηλές από τριχές αλόγων με τις οποίες πιάνονται τα πουλιά
Βωλιός = σωρός από πέτρες και χώμα στις άκρες των χωραφιών που πρέπει να απομακρυνθούν

Συγχαρητήρια

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και η εφημερίδα «Ο Άσσος» συγχαίρει τον **Τζίμα Χρήστο του Σταύρου** για την επιτυχία του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

Ο Τζίμας Χρήστος είναι γιος της χωριανής μας Δήμα Φωτεινή, του Χρήστου, εγγονός του Τάκη-Θύμιο Τούση.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Νέες εκκλησιαστικές επιτροπές όρισε για την επόμενη τριετία, η Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης στους ενοριακούς Ναούς του χωριού μας:

Για τον ενοριακό Ναό του Αγίου Γεωργίου ορίστηκαν:

Πρόεδρος, ο εφημέριος **Αλέξανδρος Σιάρκος** και μέλη οι **Ευάγγελος Αθαν. Δήμας, Γεώργιος Κων/νου Κατσάνος, Βασίλειος Χριστ. Λαμπρούσης, Κων/νος Ευγεν. Παφίλας**.

Για τον ενοριακό Ναό του Αγίου Κων/νου ορίστηκαν:

Πρόεδρος, ο εφημέριος **Αλέξανδρος Σιάρκος** και μέλη οι **Σωτήριος Γεωργ. Ζήκας, Αντώνιος Ιωαν. Κάλιοσης, Ιωάννης Νικ. Κατσάνος, Παναγιώτης Ευαγ. Πανούσης**.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ

Χούθης Μάνθος (1934 - 2004)



Γεννήθηκε στον Άσσο το 1934. Ήταν ο δεύτερος κατά σειρά από τα επτά παιδιά του παπα-Θύμιου. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και δεν συνέχισε άλλες σπουδές, αναλαμβάνοντας την ευθύνη με το μεγαλύτερο αδελφό του, τον Χρήστο, να βοηθήσει του γονείς του και τα μικρότερα αδελφία του.

Το 1955 κατετάγη στη Χωροφυλακή, υπηρέτησε μέχρι το 1960 και απεχώρησε οικιοθελώς.

Το 1961 μετανάστευσε στη Δυτική Γερμανία, όπου στην αρχή εργάστηκε σκληρά ως εργάτης και στη συνέχεια ως επιχειρηματίας. Απέκτησε 4 παιδιά, δύο από τον πρώτο του γάμο με τη Βασιλική Λαμπρακούλια, και δύο με τη Γερμανίδα σύζυγό του Έρρικα, με την οποία ζούσε μέχρι το θάνατό του (12 Ιουλίου 2004).

Αγαπούσε πολύ τον τόπο του και επισκεπτόταν συχνά τη γενέτειρά του, κυρίως τα καλοκαίρια.

Ήταν αγαπητός σε όλους, ανοιχτόκαρδος και φιλότιμος και δημιουργούσε φίλους παντού, γι' αυτό και ο ξαφνικός του θάνατος λύπησε βαθύτατα όχι μόνο τους οικείους του και τους συγχωριανούς του, αλλά και τους απανταχού φίλους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Γερμανίας που τον σκεπάζει. Αιώνια του η μνήμη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

- Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2005 στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου Άσσου ετελέσθη 3μηνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του **Λαμπρούση Βησάρη του Κων/νου**. Αιώνια η μνήμη του.

- Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2005 στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου Άσσου ετελέσθη 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του **Λαμπρούση Τριαντάφυλλου του Δημητρίου**. Αιώνια η μνήμη του.

- Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2005 στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου Άσσου ετελέσθη 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του **Δήμα Χρήστου του Ευθυμίου (Τάκη-Θύμιο Τούση)**.

Αιώνια η μνήμη του.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΑΔΑΜ - ΠΡΟΒΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Χρήστου	30 ευρώ
ΓΟΥΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Δημητρίου	30 ευρώ
ΔΗΜΑ -ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Αναστασίου	20 ευρώ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου και της Ελισάβετ	20 ευρώ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ -ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Λάμπρου	40 ευρώ
ΚΟΥΣΗ - ΞΑΝΘΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του Κων/νου	10 ευρώ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ - ΚΛΕΦΤΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του Αντωνίου	20 ευρώ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ - ΤΖΑΚΟΥ ΕΛΕΑΝΑ του Τριαντάφυλλου	30 ευρώ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου	50 ευρώ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου	20 ευρώ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτου	20 ευρώ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου	10 ευρώ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λάμπρου	50 ευρώ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Σταύρου	50 ευρώ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Σωτηρίου	20 ευρώ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Αντωνίου	20 ευρώ
ΜΗΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αθανασίου	10 ευρώ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ευθυμίου	150 ευρώ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευθυμίου	150 ευρώ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	20 ευρώ
ΠΑΦΙΛΑ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου	20 ευρώ
ΠΑΦΙΛΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του Κων/νου	20 ευρώ
ΣΙΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου	20 ευρώ
ΤΖΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη	50 ευρώ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΣΣΙΑΝΩΝ ΛΑΚΚΑΣ ΓΟΥΛΙΟΥ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Τότε ο Άλλης στρέφει την κεφαλή του και ακούσας συγχρόνως ότι ο κερεύς κατά την αρχαίωσαν έφερε 100 εντικά φλουριά, συγχώρησε αυτόν και απήλλαξε, αλλά και ηγουμένον της Μονής Μεσσιανών διώρησε δια διατάγματος. Η μεσσία του Ζήκου Μίχου έγινε αφού υποσχέθηκε η εκ Δερβιζάνων οικογένεια Ρώση να παντρίσει την κόρη της μετά τον Σπυριδωνος υιού του δορυφόρου, που δεν έστεργε πρότερον λόγω πολιτικών λόγων».

- Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ζτσαϊός. Ο ηγούμενος τούτος διακρίνονταν για το ήθος του. Επίσης έγινε γνωστός από την αιγιματική παραίνεση του προς τον μέλλοντα να καταλάβει τη θέση του, μετά την αποχώρησή του το 1874: «Να ερω-

τησεις να μάθης που είναι ο μετά τον φυσικόν θάνατον τάφος του ηγουμένου διότι ενταύθα συνήθεια επικρατεί να ενταφιάζουσιν τους ηγουμένους ζώντας». Η ενθύμηση που είναι γραμμένη σε εξώφυλλο παλιού Ευαγγελίου της Μονής, έκδοσης Βασιτίας, εκ τυπογραφείων Αγ. Γεωργίου ΑΓΣΣΤ (1868) έτους καταθεμένου στον καθεδρικό ναό Δερβιζάνων, έχει ως εξής:

«Το δε κτήμα πέφυκε του ιεραύ Μοναστηρίου Μεσσιανών αγοραστήνως κατά το έτος 1871 Ιανουαρίου 28, παρά του ηγουμένου της ίδιας Μονής Αρχιμανδρίτη Γρηγόρι Ζτσαϊού. 1874 Απρίλη 10. Παρατήθη της Ηγουμενικής ταύτης θέσεως μου εκουσίως ή ακουσίως το

γχαρίζε ο Ύψιστος. Αλλ' επιστήναι την προσοχήν εις Σε όστις μετ' εμού ήθελες επιθυμήσει την ηγουμενικήν ταύτην θέαν πρώτο να ενθυμηθείς να ερωτηθείς να μάθης που είναι ο μετά τον φυσικόν θάνατον τάφος των ηγουμένων διότι ενταύθα αρχήθεν συνήθεια επικρατεί το να ενταφιάζουσιν τους Ηγουμένους ζώντας» - Παπα-Κωνσταντίνος Οικονόμος

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο μας

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατέβαλε προσπάθειες να εκδοθεί η ατζέντα πριν από το Πάσχα, για να έχουμε τη δυνατότητα να τη μοιράσουμε στους χωριανούς, στο χωριό μας. Για τεχνικούς λόγους δεν μπορέσαμε να το πετύχαμε. Σύντομα θα εκδοθεί, με όλα τα τηλέφωνα των Ασιατών και

άλλα χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία. Επίσης, με τη συμπλήρωση των 25 φυλλών της εφημερίδας μας, θα προετοιμάσουμε τον πρώτο (βιβλιοδετημένο) τόμο της. Όποιος επιθυμεί να τον προμηθευτεί να επικοινωνήσει με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα 1960 υπηρετούσα στο Σχολείο του συνοικισμού Κερσσοβού Άσσου. Όπως και σε άλλα χωριά της υπαίθρου που υπηρέτησα, βρήκα και εκεί αξιόλογους ανθρώπους, οι οποίοι, παρά το ότι δεν ήξεραν πολλά γράμματα, ήταν σε θέση, λόγω οξύνουσας και πείρας, να αντιλαμβάνονται όχι μόνο τη ζώσα πραγματικότητα, αλλά και άλλα θέματα, όπως πολιτικά, κοινωνικά, παιδαγωγικά κ.λπ. Το μόνο που δεν μπορούσαν ήταν να εκφράσουν τα νοήματά τους με λεκτική ευχέρεια. Ήταν χαρακτηρισές ακέραιοι, ευγενείς άνθρωποι, που όσο και αν φαίνεται δύσκολο, δεν λογάριζαν το προσωπικό τους συμφέρον, προκειμένου να προσφέρουν στο σύνολο.

Μου είχε κάνει επίσης εντύπωση πως οι άνθρωποι αυτοί είχαν επίγνωση της δύναμης που έχει η παιδεία για την πρόοδο και την προκοπή του ανθρώπου και για το λόγο αυτό έδιναν και την ψυχή τους ακόμα, προκειμένου τα παιδιά τους να μάθουν γράμματα. Και επειδή ο δάσκαλος ήταν ο βασικός συντελεστής αυτής της προσπάθειας, όχι μόνο τον περιέβαλαν με απέραντο σεβασμό, αλλά και κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να τον διευκολύνουν στο έργο του. Υπήρξαν μάλιστα και μερικοί, όπως ο Μπάρμπα-Μάνθος ο Ζήκας, Θεός σ' χωρέσ' τον, ο οποίος είχε θέσει τον εαυτόν του στην υπηρεσία όλων των δασκάλων που υπηρετούσαν εκεί, μη λογαριάζοντας ούτε κόπο ούτε θυσίες, προκειμένου να διευκολύνει τη διαμονή τους και το έργο τους.

Εγώ προσωπικά δε χρειάστηκα τη βοήθεια του Μπάρμπα-Μάνθου, αλλά παρόλα αυτά έβλεπα όλη την καλή διάθεση απέναντί μου και είχα διαπιστώσει πως αυτή η καλή διάθεση δεν απέβλεπε σε κανένα ατομικό όφελος. Όταν έβλεπε το δάσκαλο να περνάει καλά, να μπορεί να κάνει καλά την δουλειά του, να προκόβουν τα παιδιά στο σχολείο, τότε ο Μπάρμπα-Μάνθος ήταν ευτυχής. Καμάρωνε ο ίδιος σαν να ήταν έργο δικό του. Ξαν να ήταν όλα τα παιδιά του Σχολείου δικά του παιδιά.

Τον περισσότερο καιρό ήταν μέλος της Σχολικής Εφορείας και μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής μόνο και μόνο για να προσφέρει.

Μορφές του παλιού Άσσου



Ζήκας Μάνθος
(1905 - 1997)



Παπα-Θύμιος
(1906 - 1985)



Σιάρκος Αναστάσιος
(1882 - 1971)



Δημήτριος Π. Λαμπρούσης
(Δημητράκη Πάνος)
(1922 -)

Καθώς είχα πληροφορηθεί, όλοι οι δάσκαλοι που υπηρετούσαν πριν από μένα είχαν φιλοξενηθεί από τον Μπάρμπα-Μάνθο.

Ο κος Παπαβασιλείου συνάδελφος και συγχωριανός μου, μάλιστα, μου είπε, πως όταν βρέθηκε σε δύσκολη θέση, φιλοξενηθήκε στο σπίτι του. Αφού φάγαμε το λίγο ψωμί που είχε για τη φάμιλια του μετά πεινάσαμε όλοι μαζί, ώσπου ήρθε ο τορβάς

από τα Λέλοβα. Τέτοιος ήταν ο Μπάρμπα-Μάνθος.

Στο στρατό είχε υπηρετήσει στο ιππικό, αλλά έτυχε να πέσει και τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα μία σοβαρή αναπηρία. Από το γεγονός αυτό είχε μία μικρή σύνταξη, η οποία του επέτρεπε να έχει λίγα λιανόμαλα στην τσέπη του και να μπορεί να κερνάει και κανένα ουζάκι το δάσκαλο στις συναναστροφές τους.

Ήταν πάντα περιποιημένος και πρόσχε, πολύ το μικρό μουστάκι του. Ήταν πάντα, όπως είπα και Εκκλησιαστικός Επίτροπος και βεθός και συνεργάτης του παπα-Θύμιου.

Άλλη μορφή πάλι εκείνος. Ο παπα-Θύμιος ήταν η προσωποποίηση της καλοσύνης και της αγαθότητας. Ήταν ο άγιος στη μορφή και στην ψυχή. Ψηλός, οστεώδης, με μακριά γενειάδα, μία ζωτανή αγιογραφία.

Στον επάνω Άσσο είχα γνωρίσει και τον Τάσιο το Σιάρκο.

Ήταν άνθρωπος κάποιας ηλικίας και όσες φορές βρέθηκα εκεί τον έβλεπα να κάθεται μόνος του σ' ένα τραπέζακι στο καφενείο. Δεν μίλησα ποτέ μαζί του, αλλά αισθανόμουν πως αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να με καταλάβει και να τον καταλάβω καλύτερα από τον κάθε άλλο.

Η όλη εικόνα του έδειχνε άνθρωπο νοσηρή, έμπειρο και βαθύ γνώστη των ανθρώπων. Χαιρετιόμαστε από μακριά, μέ-

να χαμόγελο φιλικό που έδειχνε πως με καταλαβαίνει και τον καταλαβαίνω, πως με ξέρει και τον ξέρω και δεν χρειάζεται κουβέντα. Μου έκανε εντύπωση η μοναξιά του και δοθείσης ευκαιρίας ρώτησα έναν συγχωριανό, με τον οποίο είχα περισσότερη επαφή.

Εκείνος με πληροφόρησε πως ο κ. Σιάρκος έζησε στα νιάτα του στην Αθήνα. Ήταν σωφέρ και ήταν από τους πρώτους ταξιτζήδες (αμαξάδες) και συμπλήρωσε:

Είναι φανατικός Βενιζελικός και έμεινε εκεί αμετακίνητος και δε δίνει σημασία σε μας τους νέους που είμαστε με το Ζέρβα-Κατάλαβα!

Για το Μπάρμπα - Τάσο η ιστορία είχε σταματήσει στον Βενιζέλο και στο Κόμμα των Φιλελευθέρων, αλλά έλα που για τους νεοέλληνες της εποχής εκείνης ο Βενιζελισμός και το Φιλελεύθερο Κόμμα ήταν συνώνυμα με τον αριστερισμό και τον κομμουνισμό, που το καθεστώς είχε θέσει υπό διωγμό ως επακόλουθο του εμφυλίου.

Έτσι ο Μπάρμπα - Τάσος, χωρίς να το καταλάβει και χωρίς να φταίει, είχε βάλει τον εαυτό του στη μαύρη λίστα των αριστερών. Αν ζούσε στα Λέλοβα σίγουρα θα είχε εξοριστεί σε κανένα ξερονήσι ως επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Γι' αυτή του την απομόνωση, μου ήταν ιδιαίτερα συμπαθής.

Κλείνοντας τη μικρή αυτή αναφορά μου στους αγνούς και συμπαθείς κατοίκους του Άσσου της εποχής εκείνης, οι οποίοι θα έδιναν και την ψυχή τους ακόμη, όπως είπα, προκειμένου τα παιδιά τους να προσδεύσουν, δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στον τότε πρόεδρο κ. Δημήτριο Λαμπρούση (Δημητράκη Πανέλη) που με περιέβαλε με αγάπη και εκτίμηση και προσπάθησε με κάθε τρόπο να με διευκολύνει στο έργο μου. Είναι ένας χαρακτήρας υπέροχος, σπάνιος, αδαμάντινος. Ας είναι καλά.

Διατηρώ πάντοτε ωραίες αναμνήσεις από την περίοδο εκείνη, γιατί με όσους έτυχε να έρθω σε επαφή και να συνεργαστώ, η συνεργασία εκείνη εξελίχτηκε σε ειλικρινή φιλία.

Δεν τους ξεχνώ.

Κωστής Σιώλης
Συνταξιούχος Δάσκαλος

Προτιμήστε τους

επαγγελματίες του χωριού μας,
έτσι ενισχύουμε
τους συγχωριανούς μας και
την οικονομία του χωριού μας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΣΣΟΥ

Πρόεδρος: Λαμπρούσης Κων/νος του Δημητρίου
Σοφοκλέους 246, Καλλιθέα Τ.Κ. 176 74, τηλ. 210 9424922
Αντιπρόεδρος: Λαμπρούσης Λεωνίδας του Αντωνίου, τηλ.: 210 9241140
Γεν. Γραμματέας: Χρήστου Δημήτριος του Γεωργίου, τηλ.: 210 7717525
Ταμίας: Δήμας Θεόδωρος του Πέτρου, τηλ.: 210 7790921
Μέλος: Δήμας Δημήτριος του Χρήστου, τηλ.: 210 7712493
Μέλος: Λαμπρούσης Κων/νος του Σταύρου, τηλ.: 210 5124580
Μέλος: Λαμπρούσης Κων/νος του Σωτηρίου, τηλ.: 210 2811833

«Ο ΑΣΣΟΣ»: Τριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου των εν Αθήναις Ασσιωτών "Ο Μάρκος Μπότσαρης"

Εκδότης: Λαμπρούσης Κων/νος του Δημητρίου
Σοφοκλέους 246, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210 94.24.922

Επιμέλεια ύλης: Χρήστου Παύλος του Γεωργίου
Παποδα 27-29, 115 26 Αθήνα, τηλ. 210 6982.661

Συντακτική Επιτροπή: Δήμας Θεόδωρος του Πέτρου, Λαμπρούσης Κων/νος του Δημητρίου, Χρήστου Παύλος του Γεωργίου

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «Πέτρα»
Οικονόμου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 82.33.830, Fax: 210 82.38.468

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν
κατ' ανάγκη και τις απόψεις του Συλλόγου μας,
αλλά του υπογράφοντος.

ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Ορίστηκαν στο Δήμο μας οι δύο αντιδήμαρχοι:
Ο Γεώργιος Σίτος από το Δ.Δ. Ριζοβουνίου. Ο Θωμάς Πανούσης από το Δ.Δ. Νικολιτσίου.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο Βασίλειος Μπόκιος από το Δ.Δ. Παπαδατών. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Περικλής Αθανασόπουλος από το Δ.Δ. Γαλατά και Γραμματέας ο Θωμάς Ευάγγελος από το Δ.Δ. Νικολιτσίου.

Στη Δημοτική Επιτροπή συμμετέχουν:
Ο Δήμαρχος Χρήστος Αθανασίου και από τη συμπολίτευση οι σύμβουλοι Κων/νος Μπατσούλης, Γεώργιος Σίτος, Θωμάς Πανούσης και από τη μείζονα αντιπολίτευση ο πρώην Δή-

μαρχος Βασίλειος Κανιούργιος. Εκλέχθηκε το προεδρείο του Νομαρχιακού Συμβουλίου και τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών.

Οργανόγραμμα Ν. Α. Πρέβεζας
Νομάρχης: Βασίλειος Ιωάννου
Αννομάρχες: Παπαγεωργίου Θεοχάρης, Τσουτσης Παναγιώτης
Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου: Στύλος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Ζαφίρας Γεώργιος
Γραμματέας: Πεπώνης Μιλτιάδης

Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων- Μελετών και Προμηθειών
Πρόεδρος: Παπαγεωργίου Θεοχάρης
Μέλη: Κίτσος Λάμπρος, Ματσαίρας Χρήστος
Αναπληρωματικά μέλη: Τραχανάς Δημήτριος, Παπιάς Δημήτριος

Νομαρχιακή Επιτροπή Ανάπτυξης- Ποιότητας Ζωής
Πρόεδρος: Τσουτσης Παναγιώτης
Μέλη: Βέργος Θεόδωρος, Νόβας Ιωάννης, Αναπληρωματικά Μέλη: Κώστας Δημήτριος, Κωτσάντης Κων/νος

Επιτροπές Εργασίας:
Νομαρχιακή Επιτροπή Τουρισμού: Πρόεδρος: Ντούσκας Γεώργιος
Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας: Πρόεδρος: Πεπώνης Μιλτιάδης
Νομαρχιακή Επιτροπή Υγείας - Πρόνοιας: Πρόεδρος: Μπακόλας Ευάγγελος
Νομαρχιακή Επιτροπή Πολιτισμού: Πρόεδρος: Πεπώνης Μιλτιάδης
Νομαρχιακή Επιτροπή Περιβάλλοντος: Πρόεδρος: Τσουτσης Παναγιώτης

Παρακαλούνται οι αναγνώστες της εφημερίδας να μας ενημερώνουν για κάθε αλλαγή διεύθυνσης, προκειμένου να παίρνουν την εφημερίδα και να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί τους όταν χρειαστεί.

Περιμένουμε να φιλοξενήσουμε τις απόψεις σας στις στήλες της εφημερίδας μας.

Διαβάστε και διαδίδετε την εφημερίδα μας. Είναι το μέσον προβολής του χωριού μας, ο κρίκος επικοινωνίας των Απανταχού Ασσιωτών.

Προτιμήστε τους επαγγελματίες του χωριού μας, έτσι ενισχύουμε τους συγχωριανούς μας και την οικονομία του χωριού μας.

Παρακαλούμε όλους τους χωριανούς και τους αναγνώστες μας να μας ενημερώνουν για οποιοδήποτε οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό γεγονός (γεννήσεις, γάμους, βαπτίσεις, αρραβώνες, θανάτους, επιτυχίες των παιδιών τους, αθλητικά, επαγγελματική στέγη, διάφορες διακρίσεις κ.λπ.), για να δημοσιευτούν στην εφημερίδα μας.

Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε τι γίνεται σ' όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν χωριανά και γι' αυτό υπάρχουν μερικές φορές παραλείψεις.

Καλό είναι να μας στέλνετε φωτογραφίες και λίγες λέξεις για το κάθε γεγονός.