



Άσσος

Με ιδιότερη επιτυχία στέφθηκε το 7ο Αντάμωμα των Απανταχού Ασσιωτών, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2007, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, με τη συμμετοχή πολλών χωριανών και φίλων. Το καθημερινό αντάμωμα διοργανώνεται κάθε χρόνο, συνήθως την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, από τον Σύλλογο των εν Αθηναῖς Αποδήμων Ασσιωτών, στη γενέτειρά μας, στον Άσσο. Στο όντο της εκδήλωσης προσήλθαν από νωρίς Ασσιώτες και φίλοι από τα γειτονικά χωριά.

Οφέλουμε να ομολογήσουμε ότι για την προστομασία χρειάζεται πολὺς χρόνος, τρέξιμο και μεγάλη προσπάθεια από τα μέλη του Δ.Σ και την Οργανωτική Επιτροπή.

Το Δ.Σ του Συλλόγου είχε βάλει στόχο να ευχαριστήσει όλους τους παρευρισκόμενους και πιστεύουμε ότι κέρδισε το σταίχημα. Ο προγραμματισμός γάρ τόν τέλεσε και όλα είχαν προβλεφθεί με κάθε λεπτομέρεια. Δροσερά ποτά και αναψυκτικά, ζεστά και καλοψήμενα σουβλάκια, καθαρόπιττα, γρήγορη εξυπρέπηση και αριστος φυτισμός του χώρου της εκδήλωσης. Η μουσική ορχήστρα, αποτελούμενη από τους Λαμπρό Μπανοβά κλαρίνο, Χρήστο Καλαμπόκη ψυριδούκι, Πέτρο Δεληγιάννη κιθάρα, Θεόφιλο Νεοφύτη υτραμι, Κων/νο Παπαπέτρου τραγούδι, Ήττα Χριστίνα τραγούδι, με την ποικιλή μουσική (Δημοτική και Λαϊκή) μας κράτησε συντροφία και μας γέλησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Πολλά τραγούδια ερμήνευσε καὶ ο π. Πρόεδρος του Συλλόγου μας Γεώργιος Κ. Λαμπρουσός (Γάκη Κωτσής). Ήταν μια όμορφη, ήρεμη και ζεστή βραδία με γλέντι, χορό, ποτό, φαγητό και κέφι ανεξάντλητο, που έφερε στο κατακόρυφο και έγινε πράγματι ένα τρικούβερτο γλέντι. Διασκέδασαν και χορεύαν μικροί και

Το Αντάμωμα των Απανταχού Ασσιωτών.



Ο ιερέας μας Αλέξανδρος Σιάρκος (παπα-λέκος), συνοδεύεται στον χορό από τον βουλευτή Γιώργο Τριφωνίδη και τον Θωμά Πανούση, δημοτικό σύμβουλο Θεσπρωτικού και άλλους συγχωριανούς μας.

μεγάλοι υπό τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής

Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πλούσιας πολιτιστικής παρουσίας του Συλλόγου των Απανταχού και αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, ότι μας διακρίνει όλους εμάς εμάς τους Ασσιώτες η πίστη και η αγάπη για τον τόπο μας, τις ρίζες μας και τις παραδόσεις μας, να γνωρίσουν οι νέοι την πολιτιστική μας κληρονομιά και διασκεδάζοντας να αφυγρατήσουμε τους δεσμούς που

πρέπει να μας ενώνουν όλους τους Ασσιώτες και να μεταλαμπαδέψουμε την αγάπη μας για το χωριό και στα παιδιά μας. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πρόγραμμα όταν συνδυάζεται διασκέδαση και παράδοση. Βασικός στόχος η διατήρηση της αυνοχής, της επικοινωνίας και η βέληση για κοινή δράση όλων μας ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχοι του Συλλόγου μας.

Για εμάς, το Αντάμωμα αυτό δεν έχει μόνο πολιτιστική και ψυχαγωγική αξία, αλλά αποκτά δια-

στάσεις κοινωνικές, καθώς αποτελεί εμπράκτα απόδειξη του φυσικού δεσμού αποδήμων και μόνιμων κατοίκων, αλλά και της κοινής βέλησης μας να διατηρήσουμε άσβεστη τη φλόγα της ζωής στο αγαπημένο μας γραφικό χωριό.

Οι εκδηλώσεις αυτές που είναι αφιερωμένες στην παράδοση και στον πολιτισμό πρέπει να στηρίζονται, να ενισχύονται και να υποστηρίζονται ηθικά και υλικά απ' όλους μας: Ελληνοφόρο μήνυμα, αλλά και ευχάριστη εντύπωση, πράκτες σ' όλους μας πιο αιμιλεύτης της νεολαίας, η οποία δηλώσει την πλάτη στην παράδοση, αλλά την αγκαλιάζει και την γεγγάνται και με αυτόν τον τρόπο αντιστέκεται στον ερχομό Εενόφερων τρόπων διασκέδασης, αλλοτριώνοντας έτσι την παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό μας. Ο συνδιασμός της παράδοσης με τα σύγχρονα είναι δι. Τι καλύτερο έχει να επιλέξει σήμερα η νεολαία μας. Συνδέοντας την παραδοσιακή μουσική με τη σύγχρονη ελληνική μουσική είναι ο καλύτερος τρόπος ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Είναι ο ασφαλής δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει η νεολαία μας. Πρέπει όλοι τον λαϊκό πολιτισμό, που είναι ένας θησαυρός της ελληνικής ψυχής, ένας λαϊκός θησαυρός με ανεκτίμητη αξία, να τον μεταλαμπαδέψουμε και στις επερχόμενες γενένες, για να μη λησμονήθει και χαθεί με το πέρασμα του χρόνου, γιατί ο πανδαιμάτωρ χρόνος με την καταλυτική δύναμη που έχει καταδικάσει και συμπαρασύρει τα πάντα σε αφανισμό, ακόμη και τα έθιμα μας, την παράδοση μας και τον λαϊκό πολιτισμό μας. Η βραδία τελείστε με ελεύθερα γλέντι των παρευρισκόμενων. Η είσοδος και ο χορός γάρ τόν ελευθερα. Κάθε χρόνο οι Απανταχού Ασσιώτες πρέπει να δίνουν το παρών στο προσκλητήριο αυτό όλων των Ασσιώτων.

Ο χαιρετισμός του προέδρου του Συλλόγου μας Λεωνίδα Αντωνίου Λαμπρούση στο Αντάμωμα των Ασσιωτών

Κυρίες & Κύριοι
Φίλες & Φίλοι
Αγαπητοί χωριανοί

Εκ μέρους του Συλλόγου μας σας καλωσορίζω στην αποψινή βραδία. Πέρασαν δύο χρόνια από την τελευταία φορά που μαζεύτηκαμε σ' αυτό το χωρό, να ιδωθούμε, να θυμήθουμε, να γλέντησουμε όλοι και για λαογρασίαν αυτών που δεν μπόρεσαν να βριακούνται μαζί μας αυτή την έχχωριστη για όλους μας βραδία. Είναι στημαντικό αυτό το αντάμωμα που πλέον έγινε θεατρός να μη σήφαε, να το κρατήσουν τα παιδιά μας, έτσι ώστε να αποτελεί μια καλή ευκαιρία να βρισκόμαστε όλοι στο αγαπημένο μας χωριό. Θέλω να συγχαρώ, αλλά και συγχρόνως να ευχαριστήσω τον Αναστάσιο Λαμπρούση για την προσπάθεια που έκανε και συνεχίζει να κανείσει για τη συγκέντρωση του λαογραφικού υλικού του χωριού μας. Ο εμπλουτισμός όμως της λαογραφικής συλλογής εξαρτάται από όλους τους χωριανούς, πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας, γιατί οι άλλοι μαζί θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και γι' αυτό καλώ όλους εσάς να βοηθήσετε προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης να βιωσουμε ότι πρέπει με κάθε θυσία να συνεχίσουμε την έκδοση της εφημερίδας μας «Ο ΑΣΣΟΣ», ώστε να μαθαίνουμε τα νέα και να θυμίζουμε παλιές ιστορίες για τη ζωή των προγόνων μας. Η ζωή είναι μικρή και καλό είναι να γλένταμε, όταν παρουσιάζεται ευκαιρία. Θέλω λοιπόν απόψε να βγάλουμε καπιμούς και μεράκια, να χορεύουμε και να χαρούμε.

Σας ευχαριστώ όλους σας!
Καλή διασκέδαση!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας θέλει να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους φίλους Απόστολο Ψόλλα και Σπύρο Θεοδώρου, τον Παναγιώτη Κούση υπεύθυνο για τη διακίνηση των ποτών, τον Πέτρο Πέτρο, ο οποίος φρόντισε για την επισκευή των φυγείων. Ο Πέτρος Πέτρος είναι από το Πολυταφύλο και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον λουρό ως φυλκικός κληματίστης, τον Αντώνιο Κατσάνα (Πτωμή Κωτσά) για τη βοήθεια στην τοποθέτηση των φωτιστικών στηλών και τον Παφίλα Χρήστο του Ευαγγέλου για τη βοήθεια πλακόστρωτης της αποθήκης μας.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

Η ζωή με τον πατέρα μου

Γράφει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΧΑΛΙΜΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Μετά την απελευθέρωσή μου τη μάνα μου με έστειλε στην Γερμανικρατούμενη πλέον Πρέβεζα. Εκεί έμεινα για πολύ λίγο, παίρνοντας πάλι τον δρόμο για την Ελεύθερη τότε Ελλάδα κοντά στον πατέρα μου. Από την Πρέβεζα έφθασα στα Λέοβια όπου και συνάντησα τον πατέρα μου. Από τα Λέοβια (Θεσπρωτικό σήμερα), πήγαμε στην Έλενα όπου και η έδρα της μεραρχίας του Ε.Δ.Ε.Σ., όπου υπηρετούσε ο πατέρας μου, με Διοικητή τον Συντήρη Απόστολο Κωνσταντίνη.



Με τον κ. Δημήτριο Λαμπρούση, στο σπίτι του στον Άσσο, το καλοκαίρι του 2006.

Τότε έμαθα ότι είχε συμβει στον πατέρα μου στο διάστημα από την αναχρήση μας από το Πολυταφύλο μέχρι την αφίξη μου στην Έλενα. Από αυτά που έμαθα εκείνο που με συγκλόνισε περισσότερο ήταν η, με δόλο σύλληψη του από τον ΕΛΑΣ και η καταδίκη του σε θάνατο σε μια χρονική στιγμή που η αντιπαράθεση μεταξύ Ε.Δ.Ε.Σ και Ε.Λ.Α.Σ. ήταν κυρίως λεκτική. Ευτυχώς την παραμονή της εκτελέσωσης του τον Οκτώβριο του 1943 μονάδα ενόπλων τμήμάτων αντικόντων του Ε.Δ.Ε.Σ. τον απελευθέρωσαν μαζί με έναν ΑΕ/κα της Χωροφύλακής, που είχε επίσης καταδίκηται εις θάνατον και επρόκειτο να εκτελεστεί και εκείνος μαζί με τον πατέρα μου. Αυτά γινώριζα τότε γεύ. Όμως από το βιβλίο του Χαριλάου Λ. Τασύκα «ΑΙΓΑΙ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ» σελίδα 57 μαθαίνω τα εξής:

«Τότε ήταν έμαθαν τα δύο τμήματα Κολιδημητριαίων και του Τασύκα ότι ο ΕΛΑΣ άρχισε τον πόλεμο και γίνεται μάχη στο Ζωτικό,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΙ

Το Σάββατο τον 30 Ιουνίου 2007 στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στην Παλλήνη, η Χρήστος Λαμπρινή του Χρήστου και της Βασιλικής από τον Άσσο, ενώθηκε με τη δεσμό του γάμου με τον εκλεκτή της καρδιάς της **Νίκο Δόσο Μπουτόπου**.



του Δημήτριου Π. Λαμπρούση (Δημήτρακη Πόνου), γιος της κόρης του Αναστασίας.

Ο Σύλλογος Αποδέσμων Ασσωτών και η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» ευχόνται στα νιόπαντρα ζευγάρι βίου ανθόπαρτο, όμηρη ευτυχισμένη πολλούς και καλούς απογόνους, Στους γονείς, συγγενείς και κουμπάρους, των νιόπαντρων ζευγάρων πόντα χαρές.

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Πλήρης ημέρων σε ηλικία 100 ετών ἐφυγε για το αιώνιο ταξίδι, στις 3 Ιουλίου 2007, η **Λαμπρούση Άννα** του Σπυρίδουν (Σπυρί Χρηστάκινα). Η αιωνόβιας εκλίπουσα είχε γεννηθεί την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα (1907) και ήταν ο γηραιότερος κάτοικος του χωριού μας.



Η κήδεια της έγινε την επόμενη ημέρα στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνίου στον Άσσο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσωτικής γιας που την σκέπασε. Αιώνια η μνήμη της.

- Στις 22 Ιουλίου 2007 ἐφυγε για το αιώνιο ταξίδι, ώστερα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, σε ηλικία 60 ετών ο **Απόστολος Παπακώστας** από το Θεοπρωτικό.



Ο αδόκτορος θάνατος βύθισε σε βαρύ πένθος την οικογένειά του, συγγενείς και φίλους. Η κήδεια του έγινε στο κοιμητήριο Γελινιάτικων Ευλοκάστρου Κορινθίας, όπου ο εκλίπων διέμενε με την οικογένειά του. Στην τελευταία του κατοικία με μεγάλη συγκίνηση των συνόδευσαν η σύζυγός του, τα παιδιά του, ο πατέρας του, ο αδέλφιος του, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε. Αιώνια η μνήμη του.

- Την Κυριακή 19 Αυγούστου 2007 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ασσού ο **Λαμπρούσης Δημήτριος** του Γεωργίου και της Βασιλικής από τον Άσσο, ενώθηκε με τη δεσμό του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς της Γεωργιάννα Δημήτριο του Κίμωνα από το Θεοπρωτικό. Το νιόπαντρο ζευγάρι για το ευτυχές γεγονός δεξιωθήκε τους προσκεκλήμενους στο κοινωνικό κέντρο «Στράτος» στο Λουρού.

- Το Σάββατο 25 Αυγούστου 2007 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνίου Άσσου η **Κατσάνου Αικατερίνη** του Αντωνίου και της Βασιλικής από τον Άσσο παντρεύτηκε τον εκλεκτή της καρδιάς της Γεωργιάννα Δημήτριο του Κίμωνα από το Θεοπρωτικό. Το νιόπαντρο ζευγάρι για το ευτυχές γεγονός δεξιωθήκε τους προσκεκλήμενους στο παραδασαίο κέντρο «Σάββας» στον Άγιο Θωμά Πρεβέζας. Κουμπάρος ο Θωμάς Ευθυμίου.

- Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2007 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλλιθέας ο **Λαμπρού**



στης Δημήτριος του Κωνίου και της Αργυρώς από τον Άσσο παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Γεωργίου Φελόκουρα από την Αργυρά.



- **Θεοδωρής - Έφη** Στις 7 Ιουλίου 2007 ο **Θεοδωρός Ζήσης** παντρεύτηκε την συντριψμένη του **Έφη Παναγιώτου** από τα Λέλαβα. Ακολούθησε δεξιωση στο Κιόβι «Πανασόλι». Ο γάμπρος ήταν παρόν.



Στις 12 Σεπτεμβρίου 2007, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών η **Λαμπρούση Κωνίνα** του Δημήτριου (Δημητράκη Πανανία). Η κήδεια της έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνίου στον Άσσο. Στην τελευταία της συνόδευσε η οικογένεια του, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσωτικής γιας που τον σκέπασε. Αιώνια η μνήμη του.



Στις 18 Αυγούστου 2007, απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών, ο **Λαμπρούσης Χαραλάμπος** του Παναγιώτη (Μπουστή Πανελής). Η κήδεια του έγινε στις 19 Αυγούστου στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνίου στον Άσσο. Στην τελευταία του κατοικία του συνόδευσε η οικογένεια του, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσωτικής γιας που τον σκέπασε. Αιώνια η μνήμη του.



Στις 12 Σεπτεμβρίου 2007, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών η **Λαμπρούση Κωνίνα** του Δημήτριου (Δημητράκη Πανανία). Η κήδεια της έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνίου στον Άσσο. Στην τελευταία της συνόδευσε η οικογένεια του, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσωτικής γιας που τον σκέπασε. Αιώνια η μνήμη του.



Στις 12 Σεπτεμβρίου 2007, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών η **Λαμπρούση Κωνίνα** του Δημήτριου (Δημητράκη Πανανία). Η κήδεια της έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνίου στον Άσσο. Στην τελευταία της συνόδευσε η οικογένεια του, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσωτικής γιας που τον σκέπασε. Αιώνια η μνήμη του.



Στις 18 Αυγούστου 2007, απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών, ο **Λαμπρούσης Χαραλάμπος** του Παναγιώτη (Μπουστή Πανελής). Η κήδεια της έγινε στις 19 Αυγούστου στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνίου στον Άσσο. Στην τελευταία του κατοικία του συνόδευσε η οικογένεια του, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσωτικής γιας που τον σκέπασε. Αιώνια η μνήμη του.



Στις 12 Σεπτεμβρίου 2007, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών η **Λαμπρούση Κωνίνα** του Δημήτριου (Δημητράκη Πανανία). Η κήδεια της έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνίου στον Άσσο. Στην τελευταία της συνόδευσε η οικογένεια του, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσωτικής γιας που τον σκέπασε. Αιώνια η μνήμη του.



Στις 18 Αυγούστου 2007, απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών η **Λαμπρούση Κωνίνα** του Δημήτριου (Δημητράκη Πανανία). Η κήδεια της έγινε στις 19 Αυγούστου στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνίου στον Άσσο. Στην τελευταία της συνόδευσε η οικογένεια του, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσωτικής γιας που τον σκέπασε. Αιώνια η μνήμη του.



Στις 12 Σεπτεμβρίου 2007, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών η **Λαμπρούση Κωνίνα** του Δημήτριου (Δημητράκη Πανανία). Η κήδεια της έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνίου στον Άσσο. Στην τελευταία της συνόδευσε η οικογένεια του, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσωτικής γιας που τον σκέπασε. Αιώνια η μνήμη του.



Στις 18 Αυγούστου 2007, απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών η **Λαμπρούση Κωνίνα** του Δημήτριου (Δημητράκη Πανανία). Η κήδεια της έγινε στις 19 Αυγούστου στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνίου στον Άσσο. Στην τελευταία της συνόδευσε η οικογένεια του, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσωτικής γιας που τον σκέπασε. Αιώνια η μνήμη του.



κία την συνόδευσε η οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσωτικής γιας που την σκέπασε. Αιώνια η μνήμη της.



- Στις 21 Σεπτεμβρίου

2007, απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών η **Αδάμη Μαρία** του Γεωργίου (Γιώργο Δάμανα). Η κήδεια της έγινε στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνίου στον Άσσο. Στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσε η οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσωτικής γιας που την σκέπασε.

Ο Σύλλογος Αποδέσμων Ασσωτών και η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ»

απολλιπούνται τις οικογένειες και τους συγγενείς των μεταστάντων.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

- Την Κυριακή 5 Αυγούστου 2007 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνίου Άσσου ετελέσθη 40ήμερο μνημόσουνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της **Άννας Σπυριδώνου Λαμπρούση** (Σπυρί Χρηστάκινας). Ας είναι ελαφρύ το χώμα Ασσωτικής γιας που την σκέπασε. Αιώνια η μνήμη της.

- Την Κυριακή 19 Αυγούστου 2007 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη επήμερο μνη

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

ποταμό Αχέροντα στο Σειστρουνί, όπου είχε καταφύγει μετά την μάχη στο Ζωτικό το 24ο Σύνταγμα του Ελλασ. Λίγα πρώι, άρχισε η μάχη, όποτε μετά πάροδον δύο ωρών, ο Διοικητής του Συντάγματος του Ελλασ ανήλικος Κουτσομπόλικος με το επιτελείο του και το χρηματικόν ποσόν του Συντάγματος ετράπη εις φυγήν προς το δασομένον μέρος των Σουλιωτικών ορέων άνωθε του χωρίου Σειστρουνίου, οι δε αξιωματικοί του ΕΔΕΣ οι οποίοι είχαν καταδικαστεί εις θάνατον ήτοι ο υπουργός της Ιωάννης Παπακοσμόπουλος, ο Ταγματάρχης Απόστολος Χαλιμάς, ο Ταγματάρχης Μασσαλας ευρέθρων δεμένοι σε μια απήλια στο μεγάλο Λάκκα που είναι δίπλα από το χωρίο Σειστρουνί φραύρουμενοι από Ελαστές και απελευθερωθήκαν από άνδρες των Κολοδημητραίων και Χατούγκα.

Αυτά γράφει ο κ. Τσόγκας που συμπληρώνουν τις λίγες γνώσεις μου από τις παντού φειδωλές αφηγήσεις του σεμνού αειμνηστού πατέρα μου.

Αυτές τις ημέρες (Αύγουστος 2006) είχα τη τυχη να γνωρίω στο χωρίο Άσσος τον σεβαστό κ. Λαμπρούση Δημήτριο του Παναγιώτου που υπήρξε κατά τα λεγόμενά του ο πρώτος αντάρτης από το χωρίο Άσσος που στρατολόγησε στον Ε.Δ.Ε.Σ. ο πατέρας μου. Στη συζήτηση που είχα με το σεβάσμιο κ. Δ. Λαμπρούση έμαθα, από τον ιδιόχειρο πίνακα που μου έδωσε, ότι ο πατέρας μου είχε στρατολογήσει από τον Μάρτιο 1943 μέχι τα τέλη Απριλίου του ίδιου έτους άλλα 17 ατόμα από τα χωριά Άσσος τα περισσότερα και Νικολίται και Παπαδάτες τα υπόλοιπα. Μας είπε δε ότι ο ίδιος έλαβε μέρος στη μάχη εναντίων των Γερμανών στο Μπαλτντενένι το Μαΐο του 1944.

Ξαναγυρίζοντας στις αναμνήσεις μου, στην Ελεύνα, όπου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ήρθε και η μάνα μου με την οδερφή μου Πιππιτσού και τον οδερφό μου Σπύρο. Ήταν ενώθηκε για μια άλλη φορά η οικογένειά μου. Στην Ελεύνα μείναμε μέχρι την αποχώρηση των Γερμανών. Μετά την αποχώρηση των Γερμανών μετακομίσαμε στα Γιαννινά.

Όμως και εδώ η ζωή μας έμελλε να αλλάξει προς το χειρότερο για μια άλλη φορά και αυτό γιατί ο Εμφύλιος δυστυχώς είχε ξεκινήσει.

Ξαφνικά ένοπλα τμήματα του Ε.Δ.Ε.Σ. άρχισαν να επιτίθενται στους αντάρτες του Ε.Δ.Ε.Σ. στην διαχωριστική γραμμή που υπήρχε μεταξύ Ελευθεροκρατουμένης και Εδεσσοκρατουμένης Ηπείρου.

Οι δυνάμεις του Ε.Δ.Ε.Σ. ήταν υπέρτερες εκείνων του Ε.Δ.Ε.Σ. και ήταν φανέρο ότι θα υπερίσχουν στην ένοπλη σύγκρουση που είχε αρχίσει.

Έτσι η οικογένειά μου ένα βράδυ αρχάς Δεκεμβρίου 1944, κατόπιν εντολής του πατέρα μου, επιβιβάζεται στην καρότσα ενός φορτηγού και αναχωρούμε για Πρέβεζα. Ο πατέρας μου έμεινε στα Γιαννινά μαζί με όλους τους άλλους αξιωματικούς και αντάρτες.

Κατά την διαδρομή προς την Πρέβεζα θυμόμαται ότι ακούγαμε ριπές αυτομάτων και μέμονωμένους πυροβολισμούς που μας γέμιζαν φόβο για τη τύχη μας.

Ευτυχώς φθάσαμε στην Πρέβεζα καταπαλι- πωρημένοι αλλά σώοι. Θυμάμαται ότι έζω από την Πρέβεζα συναντήσαμε στρατό της Αγγλικής Κοινωνολογίας με μικρά τεβωρακισμένα. Αν θυμάμαται καλά ήταν ίνδοι. Αυτό προς σπιγμή μας γέμισε αισιοδοξία που όμως γρήγορα διαψύστηκε, όταν μας επέβαλλαν να επιβιβασθούμε σε Αγγλικά πολεμικά για να μας μεταφέρουν στην Κέρκυρα όπου θα ήμασταν ασφαλείς. Είχε αποφασισθεί, όπως αργότερα κατάλογες, η τελική και καθοριστική μάχη να διδόταν στην Αθήνα, όπως και έγινε κατά τα λεγόμενα Δεκεμβρίανα.

Φτάσαμε στην Κέρκυρα ταλαιπωρημένοι, παραμόνες Χριστουγέννων και φιλοξενήθηκαμε στη σπίτι ενός ευγενέστατου κυρίου το επίβετο του οποίου αν θυμάμαται καλά ήταν Δρόσος και

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται τα μέλη του συλλόγου σε ετήσια Γενική Συνέλευση στις 18-11-2007 ημέρα Κυριακή, 11:00 το πρωί στο κέντρο Green Park (Γκριν Πάρκ), Λ. Αλεξάνδρας & Μαυροματέων 22 Πεδίον Άρεως. Η συνέλευση είναι τακτική, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό.

Για το Διοικητικό συμβούλιο

Ο Πρόεδρος: Νικολάου Νίκος

Ο Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Γιάννος

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

Η ζωή με τον πατέρα μου



Με τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Κρόκο και άλλους Δημοτικούς συμβούλους (24-5-1959).

Ήταν τραπεζικός υπάλληλος. Το σπίτι ήταν κοντά στην πλατεία του Αγ. Σπυρίδωνα. Τις πρώτες μέρες μας σήκωσε το Αγγλικό Πολεμικό Ναυτικό.

Ο πατέρας μου κατέφθασε στην Κέρκυρα μετά από λίγες ημέρες με τα υπόλοιπα ένοπλα τμήματα του Ε.Δ.Ε.Σ. Μετά την αφίξη του πατέρα μου στην Κέρκυρα μεταφερθήκαμε στον Ποταμό ένα άμορφο χωρό της Κέρκυρας. Εκεί φιλοξενήθηκαμε στο σπίτι του Γεωργίου Ρηγιάνα (Καλαπόδη), μαζί εξαιρετικά φιλόξενης και ευγενικής οικογένειας. Από τότε τρέφω μια ιδιαιτερη συμπάθεια για τους Κέρκυραίους και το άμορφο νησί τους.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Φύγαμε από την Κέρκυρα επιστρέφοντας στην Πρέβεζα μετά τα Δεκεμβριανά και το σχηματισμό της τότε Εθνικής Κυβέρνησης. Ο πατέρας έφυγε για την Αθήνα και παρουσιάσθηκε στο Γ.Ε.Σ. ανέλαβε με όλους αξιωματικούς τη δημιουργία του Εθνικού Στρατού. Το ποθετήθηκε στα Γιαννινά και ως Ταγματάρχης του 527 Τάγματος Πεζούς με Διοικητή τον αειμνηστού Αντιπουλάρη Τριαντάφυλλο Τριανταφύλλου (ο οποίος αργότερα και ενώ είχε προαχθεί σε Συνταγματάρχη, ακούσθηκε στη μάχη του Καρπενήσου).

Με το 527 Τάγμα ο πατέρας θυμάμαται ότι έλαβε μέρος στην πρώτη μάχη της Κονιτσής. Στο διάστημα αυτό και όσα ήταν υποδιοικητής του 527 τάγματος σπανίως τον βλέπαμε στα Γιαννινά. Η μητέρα μου θυμάμαται ήταν πολὺ αγχωμένη γιατί ήταν στους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης όταν ο πατέρας μου έφυγε για πρώτη φορά για τις πολεμικές επιχειρήσεις το 1946. Και όντως η μικρή μου αδελφή Ρένα γεννήθηκε απόντος του πατέρα μου. Ήταν μια εποχή γεμάτη άγχος γνωρίζοντας στις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή εκτός από μικροσυ-



Η Οικογένεια Απόστολου Χαλιμά στα Ιωάννινα το 1948.

δευτησης του τάγματος αναχώρησε εκ νέου για το Μέτσοβο αυτή τη φορά όπου και η έδρα του Τάγματος.

Στο χρονικό διάστημα που ο πατέρας μου ήταν στο Μέτσοβο το καλοκαίρι του 1949 εγώ αποφοιτήσαμε από τη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων που τότε ήταν Πρότυπο Γυμνάσιο Αρρένων. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθώ το πατέρα μου στην έδρα του 80 Τάγματος που ήταν πάνω από το Μέτσοβο σε ένα λόφο στο Καρακόλι (σήμερα εκεί υπάρχει χιονοδρομικό κέντρο). Εκεί έμεινα για 20 περίπου αδέχαστες μέρες. Όσο ήμουν εκεί έγινα φίλος κυρίων με τους νεαρούς έφεδρους και μονίμους νέους Αξιωματικούς. Τότε είχε σχεδόν τελειώσει ο εμφύλιος και δεν υπήρχαν σοβαρές πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή εκτός από μικροσυ-

μποκές στα άρια ευθύνης του τάγματος όπου την διεπαρμένοι οι λόχοι του.

Εντύπωση μου έκανε τότε ο σεβασμός και η αφοσίωση που έτρεφαν στο πρόσωπο του πατέρα μου όλοι οι υφιστάμενοι του. Στις αυλακώσεις που είχα με τους νεαρούς κυρίων τότε έφεδρους αξιωματικούς και απλίτες διαπιστώσα από όλοι παραδέχοντας την αιστρόπτη του πατέρα μου, από την οποία αυτές εγώ γλίτωνα και την πλήρη προστήλωσή του στο καθήκον. Αναγνώριζαν όμως σε αυτόν και μια έμφυτη ανθρωπινή κατανάλωση και καλούσαν. Με αυτό το προτέρημα κατακτούσε το σεβασμό πηγαίνων στην αφοσίωση και μπορώ να πω και την αγάπη των υφισταμένων του. Πάνω σ' αυτό έχω να διηγηθώ και το εξής Φετος το καλοκαίρι Αύγουστος 2006 στο συνθηματισμό στέκι των παλαιών Πρέβεζών στη Βάση στα ιαματικά λουτρά συνάντησαν τον Ντίνο Λαζανά πρώτο έδαφερο της μακαρίτσας της μάνας μου μαζί με άλλους παλιούς Πρέβεζώνους. Ξαφνικά και σινά συζητούσαμε για διάφορα Πρέβεζάνικα και μη θέματα, ο θείος μου ο Ντίνος, που από καιρό έχει διαβει τα ενενήντα, ζωή νάχει, μου λέει: «Ξέρεις ποιος ήταν ο πατέρας σου»· και μου διηγείται το εξής περιστατικό. «Γυρίζαμε από το Αλβανικό μέτωπο κατά την υποχωρηση και ήμουν ταλαιπωρημένος και κουρασμένος αεριών μόνον στον βλέπω τον πατέρα σου πάνω στο άλλογο να μη πλησιάζει να κατεβαίνει από το άλλογο να μη χαιρετάει και να μου λέει ανέβα στο άλλογο. Εγώ ασφαλώς στην αρχή αρνήθηκα να κάνω τέτοιο πράγμα. Υπο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 16ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δέκα τέσσερα κόμματα διεκδίκησαν στο νομό μας την φήμα προκειμένου να εκλέξουν αντιπρόσωπο για το Εθνικό κοινοβούλιο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γραμμένοι: Στο Νομό Πρέβεζας: 67.335, Ετεροδημότες: 2.698, Σύνολο: 70.033
Ψήφισαν: Στο Νομό Πρέβεζας: 47.498, Ετεροδημότες: 2.289, Σύνολο: 49.787
Άκυρα: Στο Νομό Πρέβεζας: 834, Ετεροδημότες: 33, Σύνολο: 867
Λευκά: Στο Νομό Πρέβεζας: 252, Ετεροδημότες: 5 Σύνολο: 257
Σύνολο: Άκυρα και Λευκά: 1.086 + 38 = 1124
Έγκυρα: Στο Νομό Πρέβεζας: 46.412, Ετεροδημότες: 2.251, Σύνολο: 48.663
Αποχή: Στο Νομό Πρέβεζας: 19.837, Ετεροδημότες: 409, Σύνολο: 20.246

ΕΛΑΒΑΝ

	N. ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
Ν.Δ	21.471	+	904
ΠΑΣΟΚ	18. 017	+	902
ΚΚΕ	3. 534	+	195
ΣΥ.ΡΙΖ. Α	1. 742	+	120
ΛΑ. Ο. Σ	794	+	70
ΟΑΚΚΕ	19	+	00
ΜΕ. Ρ. Α	142	+	7
ΚΚΕ (μ-λ)	104	+	6
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ	58	+	8
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΡΗ ΣΥΜ/ΧΙΑ	27	+	2
ΕΝ. ΑΝΤΙ. Α.	44	+	9
Μ-Λ ΚΚΕ	47	+	4
ΔΗΜ/ΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ	143	+	14
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ	270	+	10

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ΕΛΑΒΑΝ:

Ν. Δ	Πρέβεζα:	Ετεροδ.	(Σύνολο Ψήφων)
Σπυράκος Θεόφιλος	1.618	+	123
Τριφωνίδης Γεώργιος	7.032	+	306
Τσαντούλας Δημήτριος	5.387	+	232
Τσουμάνης Δημήτριος	6.104	+	171

ΠΑΣΟΚ	Καζαντζίδης Κων/νος	(Σύνολο Ψήφων)
	Κατραχούρας Μιχαήλ	4.211
	Ντούσκας Γεώργιος	891
	Παπαχρήστος Ευάγγελος	1.952

ΚΚΕ	Βλάχος Σταύρος	(Σύνολο Ψήφων)
	Κλινάκης Σπυρίδων	356
	Λάμπρος Κων/νος	348
	Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης	475

ΣΥ. ΡΙΖ. Α	Βελέντζας Σπυρίδων	(Σύνολο Ψήφων)
	Ζαπουνίδης Αντώνιος	482
	Παγκράτης Σπυρίδων	115
	Τσακαλώτος Ευκλείδης	223

ΛΑ. Ο. Σ	Δράκος Βεόδωρος	(Σύνολο Ψήφων)
	Μίνου Άννα	230
	Παπαδήμα Μελπομένη	157
	Παπαναούμη Μαγδαληνή	62

ΟΑΚΚΕ	Παναγιωτίδης Απόστολος	(Σύνολο Ψήφων)
	ΜΕ. Ρ. Α.	6

Βουρέκας Κων/νος	8	+	5
Νάνος Ευάγγελος	57	+	00
Ράπτης Σταύρος	14	+	00
Τζίμα Αγγελική	13	+	1

ΚΚΕ(μ-λ)	Βογιατζόγλου Ειρήνη	(Σύνολο Ψήφων)
	ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ	27

Κανδηλιώτη Έλενη	16	+	4
Ζαλδάτος Ανδρέας	11	+	1

ΦΙΛ/ΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ	Καυνιάκη Κων/να	(Σύνολο Ψήφων)	
	10	+	2

ΕΝ. ΑΝΤΙ. Α	Παναγιώτης Παναγιώτης	(Σύνολο Ψήφων)
	Παπαθανάσης Ιωάννης	13

Μ-Λ ΚΚΕ	Ντούλιας Δημήτριος	(Σύνολο Ψήφων)
	ΔΗΜ/ΤΙΚΗ ΑΝΑΓ/ΣΗ	11

Σακελαρόπουλος Αθανάσιος	63	+	11
--------------------------	----	---	----

ΟΙΚ/ΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ	Καλογήρου Πελαγία	(Σύνολο Ψήφων)
	Κυρίμης Χρήστος	117

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Γραμμένοι: 8.143 - Ψήφισαν: 5.112 -
Άκυρα: 81 - Λευκά: 15 - Σύνολο 96
Έγκυρα: 5.016

ΕΛΑΒΑΝ

Ν.Δ	2.500
ΠΑΣΟΚ	1.931
ΚΚΕ	259
ΣΥ.ΡΙΖ. Α	150
ΛΑ. Ο. Σ	111
ΟΑΚΚΕ	1
ΜΕ. Ρ. Α	11
ΚΚΕ (μ-λ)	7
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ	3
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΡΗ ΣΥΜ/ΧΙΑ	1
ΕΝ. ΑΝΤΙ. Α.	2
Μ-Λ ΚΚΕ	10
ΔΗΜ/ΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ	13
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ	17

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΛΑΒΑΝ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Ν Δ

Σπυράκος Θεόφιλος:
Τριφωνίδης Γεώργιος:
Τσαντούλας Δημήτριος:
Τσουμάνης Δημήτριος:

ΠΑΣΟΚ

Καζαντζίδης Κων/νος:
Κατραχούρας Μιχαήλ:
Ντούσκας Γεώργιος:
Παπαχρήστος Ευάγγελος:

ΚΚΕ

Βλάχος Σταύρος:
Κλινάκης Σπυρίδων:
Λάμπρος Κων/νος:
Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης:

ΣΥ. ΡΙΖ. Α

Βελέντζας Σπυρίδων:
Ζαπουνίδης Αντώνιος:
Παγκράτης Σπυρίδων:
Τσακαλώτος Ευκλείδης:

ΛΑ. Ο. Σ

Δράκος Βεόδωρος:
Μίνου Άννα:
Παπαδήμα Μελπομένη:
Παπαναούμη Μαγδαληνή:

ΟΑΚΚΕ

Παναγιωτίδης Απόστολος:

ΜΕ. Ρ. Α.

Βουρέκας Κων/νος:
Νάνος Ευάγγελος:
Ράπτης Σταύρος:
Τζίμα Αγγελική:

ΚΚΕ(μ-λ)

Βογιατζόγλου Ειρήνη:

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

Κανδηλιώτη Έλενη:
Ζαλδάτος Ανδρέας:

ΦΙΛ/ΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Καυνιάκη Κων/να:

ΕΝ. ΑΝΤΙ. Α

Παναγιώτης Παναγιώτης:

Μ-Λ ΚΚΕ

Ντούλιας Δημήτριος:

ΔΗΜ/ΤΙΚΗ ΑΝΑΓ/ΣΗ

Σακελαρόπουλος Αθανάσιος:

ΟΙΚ/ΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Καλογήρου Πελαγία:

Κυρίμης Χρήστος:

ΑΣΣΟΣ:

Γραμμένοι: 375+376 = 751
Ψήφισαν: 210+221 = 431
Άκυρα: 5 (4+1) Λευκά: 1 (0+1)
Σύνολο: 6 (4+2)
Έγκυρα: 206+219 = 425

ΕΛΑΒΑΝ

Ν.Δ 159 + 142 = 301
ΠΑΣΟΚ 29+58 = 87

ΚΚΕ 4+7 = 11
ΣΥ.ΡΙΖ. Α. 1+3 = 4

ΛΑ. Ο. Σ. 11+4 = 15
ΟΑΚΚΕ 1+0 = 1

ΔΗΜ/ΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0+3 = 3

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1+2 = 3

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ν Δ Σπυράκος Θεόφιλος: 39 + 14 = 53
Τριφωνίδης Γεώργιος: 40 + 41 = 81
Τσαντούλας Δημήτριος: 21 + 22 = 43
Τσουμάνης Δημήτριος: 57 + 62 = 119

ΠΑΣΟΚ

Καζαντζίδης Κων/νος: 9 + 13 = 22
Κατραχούρας Μι